

København d. 20-9-32.

Kære Fru Lilly Stern!

Oprigtig talt kære Fru Stern, jeg skammer mig over ikke at have besvaret Deres sidste elskværdige Breve, ydermere da jeg slet ikke har nogen rigtig plausibel Undskyldning derfor. Nuvel, Undskyldning og Undskyldning er jo to Ting, vi har haft meget at gøre, og dette "meget" har været af en saadan Karakter, at det har knebet Kræfterne at slaa til, vi har ofte begge været trætte, og i en saadan Træthedspæriode skal man ikke skrive Breve, da disse saa bliver under den Standard man ellers kæmper for at bevare.

Martinus blev meget glad for for Deres Fødselsdagshilsen og det vedlagte Kristusbillede, - et mærkeligt et i Grunden, synes De ikke? -. Vi var et lille Smut i Sverige paa selve Fødselsdagen, men vendte atter tilbage Dagen efter. A propos Sverige, saa saa jeg i Gaar i Avisen at en Fru Magda Bjørkman (Referat vedlagt) er afgaaet ved Døden. Da benævnte Dame er født Andér, formoder jeg at hun er identisk med Hende De omtalte for os?.

Ogsaa Doktor Kaspár er i Mellemtiden afgaaet ved Døden. Hans Dødsfald forekom mig tragisk; thi en Mand med hans Evner burde have levet meget længere, - og været meget meget lykkeligere.

Dog, det tilkommer ikke mig at gaa i Rette med Skæbnen, i Særdeleshed da jeg jo er fuldt vidende om at det skete hinsides vor Uvidenhed kun var til det bedste for ham selv.

Nu begynder vor travle Tid. Martinus er i fuld Gang med at forberede Foredragssæsonen, hans første Foredrag bliver her i København d. 24 October. Personligt faar jeg ogsaa travlt - haaber jeg da - thi det er nemlig min Mening at oprette en Studiekreds med mig selv som Leder. Jeg vil saa undervise i første Del af "Livets Bog", gennemgaa Stoffet og forklare de enkelte Punkter for Eleverne, paa samme Maade som jeg selv har faaet det forklaret af Martinus, - tror De ikke det er en god Idé?. Det er saa Meningen - dersom der viser sig Interesse for Idéen, - at oprette en Slags Skole for Martinus Lære, saaledes at enhver, der har virkelig Interesse for hans Idéer, kan faa Lejlighed til helt at sætte sig ind i dem. Jeg ved jo intet paa Forhaand, men jeg formoder at min Plan med Tiden vil kunne faa Succes, og bliver det Tilfældet, ja saa glider jeg jo automatisk ind paa det Felt hvor jeg inderst føler, at jeg hører hjemme.

Ellers gaar alt stille og roligt fremad. Salget af Bogen stiger jævnt og jeg formoder at den kommende Vinter fuldstændig vil slaa Martinus Navn fast i Folks Bevidsthed.

Om Dem selv læser vi jo, at De føler Dem baade lykkeligere og mere rolig i Sindet nu. Om denne Tilstand gælder endnu ved jeg jo ikke, men jeg baade haaber og tror det. Der var engang en ung Mand der sagde til mig, at Livet slet ikke var saa let at leve. Jeg svarede ham roligt saalunde: "Hvem har da bildt dig ind, at det skulde være let?" - De Ord staar jeg ved den Dag i Dag. Jeg tror, at dersom Livet virkelig var let at leve, ja saa kom vi heller ikke et Skridt fremad. Ogsaa jeg har faaet Lussinger, men

Jeg kan forsikre Dem for, at det nu er min Overbevisning, at netop disse Lussinger tvang mig frem, - aandeligt set.

Grete Nielsen søger jo Plads for Tiden. Desværre har hun ikke endnu faaet nogen, men jeg haaber inderligt at det snart lykkes for hende. Naturligvis vilde hun gerne være have en Stilling hos en Vegetar, men jeg frygter for at hendes Ønsker paa dette Felt ikke gaar i Opfyldelse.

Ja kære Fru Stern, dette var i Korthed hvad der er at fortælle om Sagerne som de staar i Øjeblikket. Maaske finder De det lidt tyndt, - Brevet altsaa -, men jeg kan jo desværre ikke trylle Sensationer frem. De er blevet portrætteret, - faar vi en fotografisk Kopi af Produktet? Det skulde glæde mig meget om vi gjorde, det er altid en Nydelse at sidde og betragte smukke Mennesker.

Lad os nu høre lidt fra Dem, hvorledes De har det, om De er rask etc. Og tilgiv mig saa, at mit Svar har været saa længe undervejs, jeg ved godt, at det ikke er pønt af mig, men ikkesandt, De forstaar.

Og modtag saa til Slut vore bedste Hilsner med Ønskerne om at De lever glad og tilfreds, - saa tilfreds som man nu engang kan være i denne urolige Verden, - Øgalad os saa høre fra Dem inden alt for lange.

Deres hengivne

*Karsten Jensen*