



# MARTINUS INSTITUTE OF SPIRITUAL SCIENCE

94-96 Mariendalsvej . Copenhagen F . Denmark . Phone: Gothåb 9280

President:  
MARTINUS  
Vice-President:  
ERIK GERNER LARSSON

The Royal Danish Embassy. New Delhi. India. Julen 1957

Kære Sam!

Fra det solrige syden, hvor appelsiner og bananer hænger og modner i haverne, hvor aberne leger tagfat udenfor vinduerne og hvor papegøjerne laver et infernalsk spektakel i træerne, sender jeg dig en kærlig jule- og nytårshilsen med en inderlig tak for hvad du har været for Martinus og dermed også for mig og hele sagen i det år, der nu toner ud. Ja, jeg lever jo midt i en eventyrverden, der hver dag skriver små nye kapitler i min erindrings store bog. Jeg er nu i Delhi, hvor jeg er i kontakt med en masse mennesker og hver en fin kreds er under dannelse. Jeg snakker jo "Fanden et øre af" og det plejer der nu da at komme noget ud af. Om få dage skal jeg på en lang biltur til Himalaya og hilse på en meget berømt hellig mand og sådan går det hele tiden. At ens øjne, øren og hjerne kan holde til det tempo er faktisk meget forunderligt. Nå, jeg nyder det nu over al beskrivelse. Hver dag er virkelig en helt ny verden for mig, så vi får noget at snakke om, når vi igen ses. Jeg tager jo mange billeder og tror da selv at nogen af dem lykkes. Ligeledes filmer jeg. Og hør nu her. Kan du gøre mig den store tjeneste at få fat i "Hjemmet"s serie om Shanti Devi og så sende mig navnet på den sagfører, der er nævnt deri og ellers hvilke praktiske oplysninger om pigens navn og sted du kan finde? Hvis du kan det, vil jeg prøve at finde hende og filme hende og få en samtale med hende - det kunne blive spændende. For, komisk nok, her er der ingen der kender hende, og måske bor hun "lige henne om hjørnet" for jeg bor nemlig i grænse-zonen mellem det gamle og det ny Delhi. Altså Sam, nu må du igang med opdagertalentet, så skal jeg prøve at klare resten!!!

Det er mærkeligt at I måske har det meget koldt nu, og korte dage, medens jeg oplever sol og varme. Men tro mig, ih hvor jeg langes efter Klint. For hvor mærkeligt det end kan lyde: dette her er slet ikke vort klima, heller ikke vor verden. Luften, støvet, lugtene osv. alt er Indien og ikke Danmark. Så derfor begynder jeg at tælle dagene til jeg igen går mod nord. Jeg flyver ned til Bombay i den sidste uge i januar og bliver der en kort tid og så går jeg over til Cairo i Egypten - der kunne du og Martinus komme og hilse på mig!!! Nå, men jeg håber at møde Lisemor i Rom, men ved det endnu ikke. Men i slutningen af Februar har I mig igen. Jeg vil simpelthen ikke have flere kræfter til den tid. Hils nu alle fælles venner og tag selv endnu engang de kærligste julehilsner fra din hengivne og taknemmelige

*Janner*