

Randers 25/11 1936

Hr. Martinus  
Joachim Thorgaardsgade 31  
København F.

Fra min tidligste Ungdom har jeg beskæftiget mig med Landvidenskab i dens forskellige Grene saavel europæiske som asiatiske — herunder ogsaa Egenudvikling ved Yoga, hvad jeg dog efter faa Aar forlod —. De sidste ca. 30 Aar har jeg nærmest følt mig knyttet til Dr. Steiners Lære, selv om den kun til en vis Grad har formaaet at give mig, hvad jeg ønskede. Men jeg har dog ikke truffet noget Menneske, der i Landoverlegenhed saummen med dybt Forstaaelse og menneskelig Sympati gør et saadant Indtryk som han, og det kan jo ikke undgaa at præge hans Verker og hans Person.

Imidlertid har Dr. Steiner og hans Verker trods alt ikke givet mig den <sup>fulde</sup> Forstaaelse af Mennesket og Vordemandsviklingen, som jeg har høiet efter, og jeg har derfor spjødlet efter den nye aandelige Timpuls, der, efter hvad jeg har forestaaet ham, skulde komme i Trediveaar fra Nord <sup>(nær ved Indbyrdes)</sup> Europa. Jeg hille derfor med Glæde Deres Fremkomst og 1. Del af "Livets Bog". Men — hvor bliver Fortættelsen af? Jeg havde forestaaet, at den kom i 2. Del af faa Aar, og at 1. Del kun var en Indledning til den — en Indledning hvorpå jeg personlig kun havde Udbytte af Begyndelsen og Slutningen. Hvis det bliver stykket ud saaledes som i Rosmos, som jeg ogsaa kun læser med det vist Udbytte, saa kan det jo være en Menneskealdre — og jeg er næsten 72 Aar. Jeg har derfor med Løge i Sind opgivet at komme synderlig længere i Forstaaelsen — ikke altså om mine egen Udvikling. Og dette maa kun opfattes som et sidste Hjertesuk i den Anledning.

Ødsdijsh  
Hannemann

Für Louis, Wilhelm

1. Bellede  
an. Bonn



16