

København. Torsdag d. 4. December. 1924.

T I L P R E S I D E N T E N F O R O R D E N E N
" S T J E R N E N I Ø S T . "

Hr. J. Kristnamurti'

Da der fra Danmark, i en nær Fremtid, i Form af et Defensorat for alle eksisterende Væsener, vil udgaa en Verdensoplysning, hvis Straaler ikke alene vil beherske Kendskabet til Lovene for Væsenernes Udviklingsrejse ind over Jordklodens Sfarer og Nabosfarer eller Nabotilværelsesplaner, men ogsaa kaste sin Glans ind over Tilværelsen udenfor Tiden og Rummet, og derved, i Kendskab til Sanssevns Analyse, fra Faderens eget Udsigtspunkt, som virkelige haandgribelige Realiteter eller Kendsgerninger, demonstrere: Faderens Tilværelse, Gnisternes Verden, Altets Eenhed, Væsenernes Udødelighed, Kærligheden og Loven for Tilværelse, samt Faderens Korrespondance, har jeg, i hvem Faderen i Renkultur har indkarneret nævnte Verdensoplysning, følt mig tilskyndet til at meddele, at jeg mener, at det ikke alene vil være til stor Glæde for Dem selv, men ogsaa blive til Velsignelse for mange Mennesker, hvis De kom til at føle Dem tilskyndet til at studere eller sætte Dem ind i det danske Sprog.

Jeg ønsker samtidig at meddele Dem, at dette ikke paa nogen Maade maa opfattes som en Opfordring, ligesaa lidt som der i samme Forbindelse naturligvis heller ikke kan paalægges Dem noget som helst Ansvar for, om De eventuelt ikke skulde føle Dem tilskyndet til ovennævnte. - Endvidere er det mit Ønske, at De maa være i Stand til at opfatte eller forstaa, at disse Linier sendes Dem fra

en Ven, en Broder eller guddommelig Slægtning, der er Dem saa hengiven, at den Kærlighed og Varme, hvormed han i Tanke og Bevidsthed omslutter Deres Person, vil være ganske neutral, klar eller fri af Deres eventuelle Beslutning eller Handlemaade; og at Deres Holdning, hvordant den saa end maatte blive, af ham vil blive læst fra et Udviklingstrin, hvor man forstaar, at denne, saavel som et hvilket som helst andet Væsens Holdning eller Udtryksmaade, er en Manifestation af Gud, og som saadan har Krav paa den allerhøjeste Form for Arbedighed og Tolerance, et Krav som han, - ikke paa Bacis af teoretisk Kundskab, - men paa Bacis af sin udviklede eller kulminerende Kærlighedsevne, som et naturligt Anlæg, forlængst er modnet til kun at kunne efterkomme.

Jeg beder Dem samtidig være saa elskværdig ikke paa nogen Maade opsøge mit fysiske eller kødelige Legeme, da det endnu er travlt beskæftiget med Forberedelserne til at bringe Faderens Plan til Fuldendelse, og derfor absolut kun kan arbejde i den allerdybeste Stilhed og Ubemærkethed, og saaledes endnu ikke er fri, eller til Disposition for Verden. Men naar den Dag er inde, da Forberedelserne er bragt til Ende, skal Udløsningen af en Genkendelse af vort guddommelige Slægtskab ikke udeblive.

