

21 Juli 1936.

Ulstrup
ps. Kalundborg.

Kære Erik Gerner Larsson.

Tusind Tak, fordi jeg bestandt, - endog saa i min
ulstrupske Afkrog, - faar Kosmos tilsendt! Jeg
følger saaledes med i alt, hvad De foretager Dem,
og glædes derved! De har rigtignak haft travlt
i "Kolonien"! Soly med Cyklistene og "Nye
hversølsen"! Men dejligt, at det naer faldtræet
- og i de gode Dage, inden Kæden Abstem og Regner
tog fat. ... Som det er nu, føles det ikke saa slemt, at
Ferien snart er til Ende. D. 11^e Tager vi igen til Byen,
- i August har vi nogle Raddødsdødsber, men i September
begynder ... det smukkeste Liv. Først skal jeg paa Tourne
i danske Provinsier som "Tvedehjelm" ... og i November
og December skal baade vi Kone og jeg paa Gæstespil
ved Aarhus Theater. Na den Maad er man jo ikke saa
uagt: sit Hjem, som man Kjaer ganske, og der op-
staar det Problem, om SmaaKvægen skal tages med

Til Aarhus - til Gode for deres Forsætte - eller om de
heller skal blive i København - maaske til Gavn for
deres Siadhet. Det naturlige: at vi alle fire blev
sammen i København, kan ikke realiseres, saalænge
Forholdene for Udøvelsen af svensk Virksomhed ligger,
som de gør - i denne Periode. Jy skal ikke nægte, at
Jy kunde gøre nogen Forsandring heri. Men mind
Kunsten har ingen rigtig Slagkraft for Tiden. Sagen er
nok den simple, at Jy hører en Politiker eller Diplomat
- men kun, slet og ret Arbejder... og ikke involvert i noget
Parti: Naar -- Jy klarer mig jo nok; desværre synes Jy,
at det i højere Grad gaa ud over min Kone, som jo er
en nemmere og taalmodigere Skive for Hændelses Kugler.
Men -- naa bare man er stød og rask!

Jy haaber, at Deres Brev har været flink og pæn
og ikke lavet den Knude og Ubehagelighed!! --

Git Deres Brevs Bestand, saa bare
gode Frister og lykkelig følge borte Deres lille
Kone og den selv!!

De allerhøjeste Hilsener fra os
til den begge. Deres hengivne
Owl Reimert!