

○ 25/11 39.

Tænk Erik Larsson, Kæde Tæmmer!

Tak for sidst! Det er dejligt at være sammen med  
Mennesker, hvor man mærker, at der er Forståelse, og hvor de ikke  
aldrig bliver trængsel med paa Eus Meningen, fordi man nu  
engang ikke kan harmonisere med alle Mennesker, end ikke  
med sine Venner. Det kan ikke betydes nogen, at man  
ikke kan forstå „Lidsk Borg“, da intet jo fuldendte kan for-  
stås uden at være oplevet, og man gennem mange Liv har  
oplevet og erfaret forskelligt. Derfor er det ikke altid lige let,  
at være Menneske - at være Hustru, Moder og - Menneske.  
Man kan let gennem sin Udvikling komme til at bringe  
andre Mennesker Lidelse, men naar man saa ved hvorfor  
netop de Lidelser skal til, bliver det ikke Selvsbedrøvelse.  
Den eneste Vej ind i det rigtige Menneskelige maa vel  
være at sig sig fra Syneriet. Man kan ikke stå med  
et Ben her og et andet der. Og det kan sikkert være svært  
for de Mennesker, der har befundet sig godt der, de vil saa  
nødig den af, for der er da saa meget dejligt, saa mange  
Kæmpe ceremonier, Fester o. s. v. For andre, der ingen Begær  
har, og som aldrig har befundet sig godt der, er det ikke  
svært at forlade. Som Markius skriver, kan Ingen opleve  
noget, hvis det ikke har oplevet Mødsbringeren.  
Naar man tænker sin egen Lidelses Historie igennem saa  
langt man kan erindre i dette Liv, bliver man taknemlig

at der virkelig - Guds alt - dog ikke skulde mere bli for man  
kunde jaa Opneen op for at der virkelig gives noget større,  
noget mere edelt og ægte. Ja bliver Lidelser ikke Lidelser,  
men Lykke. Og saa er man saa bange for at lide.

Ja Henrik Thesen skrev "Nora" lod man kunde gaa fra sit  
Fjem og sine tre Børn da min var maast bli en vis Udvik-  
ling. Havde man selv været kvinde og oplevet hendes Trøst,  
havde man maaske skrevet det anderledes. Man skal vist  
være meget højt udviklet for man som blandt kan føle som  
en kvinde og anvendt. Derfor Gudskelov og Tak at de to Tei  
nemmer sig hinanden i Udvikling, i Følelse og Villie.

Jeg har i en Tid for flere Aar siden, efter et antroposo-  
fisk Foredrag, set Menneskene i de Flokke drage gennemover. I den  
første lille Flok var der ikke mange, men de der var bevægede  
sig lette, elegante og sølfideaglige, mens den anden lille Flok  
gjorde sig de voldsomme Kunstregelser og Grimasser, men de  
kan mærke ingen Vigue, og den sidste store Flok, der  
var mange, mange og støjende Mennesker, nogle ble Hest og de  
for frem siden at bekymre sig om noget. - Det er saa karat-  
teristisk. Ja, jeg har oplevet meget i Frønnen, som for mig  
er adbehandlede Sandheder, Værker paa Vejen. Jeg har vandret  
over mange og skarpe Steen for at komme ind at bade, og det bad  
jeg fik, da jeg kom over, var noget af det underlige jeg  
har følt. - Derfor kan jeg min have Tro paa <sup>de</sup> Livet. -

Jeg har altid, ligesom de Larsson, haft en dybvisk Aare,  
selvom jeg ikke er saa dygtig som Dem, men ogsaa dit har  
jo altid været latterliggjort blandt "mine egne." En Propit er jo  
og har aldrig været agtet i sit eget Land, man være sig nok saa stor eller  
lille.

Nu vid jeg ikke, om jeg skal odde Tallet til den  
paa Onsdag eller om Fennansen vil beholde den -  
det bestemmer de da nu eller selv - men jeg vilde jo  
nok vide det, saa maaske kunde de ringe fra Fer:  
mansen eller slikke herop, hvis de skal vid at sende en  
Til, naar de har spist til Middag.

Fenned mine bedste Hilsener til dem begge.

Mari Tien.

## Frugjort.

Det blev Morguen,  
efter en søvnløs, urolig Nat  
hvor Tankerne sviver, og Legemet skælver  
af Frygt - af Angst  
Angsten for Dyr - for Overfald -  
aah nej, Du flygges - langt langt bort  
hvor der ikke findes Dyr - kinu mennesker,  
rigtige mennesker.

Der høres Skrig - skal Du blive -  
Skrig i Natken. -

Mor - M-O-S-N - M-O-S-S-N,  
aah, Du maa ikke gaa fra os. -

Op Stemmer lyder - indre Stemmer: -

Tag dit Kors op, og følg mig. -

Du er frugjort - Din Villie er sket. -

L. V.