

København den 29 September 1932.

Kære Hr. og Fru Fixen'

Kun disse Linier for i al Venlighed at underrette Dem om en Plan jeg har undfanget med Hensyn til at faa en mere stabiliseret Forbindelse i Stand mellem mine Venner i Provinsen og mit Arbejde her i København eller for at disse kan faa en mere udvidet Adgang til dette. Denne Plan gaar i al Korthed ud paa at faa dannet Skole paa Basis af "Livets Bog". Til Raadighed for en saadan Plan har jeg Erik Larsson, som nu efter et treaarigt dagligt Samvær med mig og Studiet af Livets allerhøjeste Problemer er kommen i Besiddelse af en Viden, det vilde være uforsvarligt at lade ubenyttet. Vi har derfor udregnet, at <sup>hvis</sup> der i Odense kan blive 10, i Aalborg 10 og i Aarhus ca 25 Mennesker, der er interesse-rede, da vil det kunne lade sig gøre at danne Skole de nævnte Steder. Vi har da tænkt fire Timer om Maaneden hvert Sted, men for Rejseplanens Skyld kan det ikke blive een Time om Ugen, men derimod to Timer hveranden Uge. Dette vil altsaa sige, at Erik Larsson besøger de forskellige Steder i Provinsen og giver een Aften hveranden Uge hvert Sted. I den ledige Uge giver han een Aften her i København og passer sit øvrige Arbejde.

Da Erik Larsson jo ikke er Spiritist, Teosof eller Antroposof eller Lignende, kan han jo ikke i den Retning lære de under disse Sammenslutninger <sup>denkørende Medlemmer</sup> noget, men til Gengæld er han jo den, der har været mit Arbejde og min Verdensanskuelse paa nærmeste Hold og kan ud fra denne Omstændighed være til megen Gavn og Støtte for mange Mennesker. Skolen er derfor

tænkt som Hjælp til Læsning og Fortolkning af mit Hovedværk "Livets Bog". Den har derfor naturligvis kun Bud til dem, som er uhildet og virkeligt ønsker at sætte sig ind i de evige Fakta i Kraft af mit Arbejde.

For at Planen økonomisk kan gennemføres, vil Adgangen for disse fire Timer om Maanedene fordelt paa to Timer hveranden Uge koste 2 Kr. 50 Øre pr. Individ under Forudsætning af, at Erik Larsen under sine Besøg kan bo hos Vennerne og derved slippe fri for Hotelregningerne, og Lokalet ligeledes skaffes til Veje af Vennerne. De øvrige Udgifter dækker vi selv.

Hvis denne Plan kunde gennemføres, vilde der blive ligesom en fast Forbindelse mellem Centrum her i København og Vennerne i Provinsen. Det vilde give ligesom en uafbrudt Strøm af forenende og fornyende Kraft til alle Parter, og dermed et mere reelt Grundlag eller Støttepunkt for hvert enkelt Individ at bygge paa.

Det er jo muligt, at en og anden vil føle om sig selv at have Kvalifikation nok til at studere Livets Bog paa egen Haand, og det kan naturligvis ogsaa i mange Tilfælde være meget rigtigt. Men der jo det at sige hertil, at ved de omtalte Aftener kommer der meget paa Tale, som ikke staar i første Bind, ligesom Vennerne gennem Erik Larsson jo vil kunne faa Lejlighed til at stille direkte Spørgsmaal til mig, og jeg gennem ham kan bringe Svarene. Og yderligere maa man ogsaa huske paa, at den enkelte, der gaar med til disse Aftener, ikke bør gaa med udelukkende for sin egen Skyld eller Fordel, men at enhver derimod ogsaa bør gaa med for derved at være med til at skabe Mulighed for, at de Væsener, der ikke kan forstaa Livets Bog ved egen Hjælp, kan komme til Vejledning og Hjælp, ligesom man naturligvis ogsaa bør gaa med for med den Sum af Kærlighed og Udvikling, man selv disponerer over, i dybeste Tolerance kan virke stimulerende og opmuntrende paa de andre Mødedeltagere. Hvis man saaledes hver især kan gaa med for virkeligt af Hjertet at støtte Kær-

ligheden og Tolerancen, (disse to Realiteter trænger nemlig al Tid til Støtte hos Jordmenneskene), da kan jeg love Dem, at disse Sammenkomster vil blive Udtryk for Festaftener, hvis Lys og Glans vil medvirke til at afruste hele Verden, ikke alene for Kanoner og Giftgas, men ogsaa for al Sorg og Sygdom og saaledes blive en udløsende Faktor for det rigtige Menneskerige paa Jorden.

Nu kan De jo tale med Vennerne om det, kære Hr. og Fru Fixen. Det er jo muligt, at det økonomiske vil virke hæmmende, men jeg er jo ikke materielt velhavende og maa derfor bringe de forskellige Foranstaltninger til at kunne bære sig. Og denne min Opgave søger jeg ogsaa at udløse paa en for mine Tilhængere og Venner saa human Maade som mulig. Det er jo givet, at med Væksten af min Tilhængerskare vil ogsaa den økonomiske Adgang til mit Arbejde blive tilsvarende lettere. Jeg er jo kun interesseret i, at alt eventuelt Overskud paa Livets Bog, mine Foredrag og Skole maa gaa til at gøre hele Sagen billig og derved saa let tilgængelig som mulig for alle Jordens Mennesker.

Jeg har samtidigt skrevet til Aarhus og Aalborg for at indhente Oplysninger om de derboende Venners Holdning til Sagen, og vi kan saa senere, hvis der blive Stemning for min Idé, fastsætte en nærmere Plan.

Jeg beder Dem saa begge modtage min kærligste Hilsen til Dem selv og til de øvrige af mine Venner i Odense.

