

Torsdag den 2. Marts 1938.

Kære Hr. og Fru Fixen'

Modtag min allerbedste Tak for Pakken i Gaar og for Deres store Elskværdighed med Hensyn til Reolerne. Vi har netop nu i lange Tider gaaet og savnet saadanne dejlige Reoler, og saa faar jeg Tegninger af dem lige ind ad Døren. Jeg er overordentlig glædeligt overrasket. Men er det ikke alt for stort et Offer for Dem, kære Hr. og Fru Fixen. Jeg har jo ikke selv saa mange Penge tilovers, at jeg kan betale Reolerne foreløbig. Men naturligvis skal De ikke betale Fragten. Den kan jeg nok klare.

Med Hensyn til de opgive Maal kan jeg meddele Dem, at de passer saa nøjagtig, som om de netop lige var lavet eller beregnet til den Stue, i hvilken jeg havde tænkt, at Reolerhesskuldene anbringes. Da Reolerne er tænkt til Opbevaring af et lille Lager af "Livets Bog" i Indpakning, var det jo meget ønskeligt, at den indbyrdes Afstand mellem Hylderne kunde tilpasses hertil. "Livets Bog" i Indpakning maaler i Højden 28 cm. Mellemrummet skal jo saa være en lille Smule højere. Endvidere vilde det være til stor Nytte, hvis blot en af Hylderne i den mindre Reol kunde hæves eller sænkes. Det skulde saa helst være den nederste mellem de to Glasskabe. Der vilde nemlig derved kunde gøre Plads til Brevordnere. Disse maaler 31 1/2 cm. i Højden. Det store Glasskab i Midten vil være udmærket egnet til Klædeskab, hvis blot Hylderne fjernes. Da dette netop er saa bredt, behøves det ikke at laves dybere.

Hvis Reolerne uden alt for megen Besvær og Omkostninger kunde indrettes som her nævnt, vilde det glæde mig meget, thi de vilde da være i fudstændig Harmoni med det, som jeg havde ønsket og tænkt mig, og et længe følt Savn vilde derved blive aflastet. Men nu maa det hele jo afhænge af Dem selv, kære Hr. Fixen.

Samtidig kan jeg meddele, at min Provinsrejse kommer til at ligge saaledes, at jeg kan holde Foredrag i Odense Mandag den 20. Marts og at Mine Venner kan skaffe mit et passende og ikke altfor dyrt Lokale til nævnte Dato.

Idet jeg beder Dem endnu engang modtage min allerbedste Tak til Dem selv og Hustru sender jeg hermed min kærligste Hilsen.

