

Iduna D. 12-2-42.

Kære Venner!

Flemed et svar efter bedste Evne paa den stillede Opgave. Undskyld Skriften, min Haand og Armer rykker enderis efter at have sovet sine Pisk, sikker en Vinter!

Se opstillede i sidste Brev Spørgsmaal om, om man kan staa i en Torv, naar man er færdig med Central. Jeg beklæder ligesom med det samme Problem og kom til det Resultat, at jeg meldte mig ind i Esperantofore. da de kirkelige Støtte.

Men nu opfordres de mig til at deltage i et Sprog-Net med Hensigt paa Pisen, da der skal være Kongres i Byen. — Det maa de mig undskyldes, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke f. Eks. stille mig op herom paa Banevæsenet og modtage Kongresdeltagere med Sprog. — Saa der træffer jeg mig saa oftaent som muligt tilbage. Det er altsammen prægtige Mønstre, men de kan ikke fortælle at evne Interesses forandre med Barm. I de yngre Sprog stod jeg i Sprognet og var glad for det. At man ikke er det op i Barmen maa vel kunne begribe, spint der er nu i Almindelighed ikke saa mange der udvikler sig bort fra det gængse. F. Eks.

synes jeg at Episteket i gennem Martinus' Arbejde er
bleven mere forandret. Mange synes, at det skal
knyttes stærkere sammen naar det for Tale er som
den er. Det med Friheden er der vist ikke mange, der
forstaar. En Kone skal være der hvor en Mand er og
anvendes. Om nogen Frihed hi selv at bestemme,
hi f. Eks. at forstaa en Rejse el. en Ferie for en af
Partners Par der ikke være Tale. Naar det er Gang er
en Tale skal man blive i Tredemøllen indtil
Søden stikker. Lad os blive lidt mere fra autoritativ Side
om Frihed for Løse saavel som for Tæst.

Med kjærlig Hilsen
til dem alle!
Marie Petersen