

19/11 - 1937.

Kære Hr. Rye Jacobsen!

Mange Tak for Deres venlige Brev af 16.ds. Det er rigtigt, at den igennem Dem indkasserede maanedlige Understøttelse til min Sag naturligvis ikke dækker de fornødne Udgifter, men da Forsynet jo lader mig blive de manglende Midler til Del ad andre Veje, saaledes at jeg til Dato ikke har manglet noget, føler jeg, at jeg ikke kan gaa med til at gøre noget i den Retning, som Deres Forslag gaar ud paa. Det har altid været imod mine Principper at bede Folk om Penge. Alle Midlerne til mit Arbejde maa komme fra Mennesker, der af sig selv føler sig tilskyndet til at hjælpe uafhængigt af nogen som helst Bøn om Understøttelse. I modsat Fald vil Understøttelsen ikke altid komme fra de rette Mennesker og derved heller ikke altid blive givet helt i den rette Aand. Saa bed endelig ikke nogen som helst om Penge til mig.

Hvis der skulde være nogen af de Mennesker, der hidtil har understøttet mig, som ophører hermed, saa kan det kun være fordi, de ikke mere er kaldet til at støtte min Sag, og det vil derfor være forkert ydeligere at henvende os til dem.

Idet jeg forstaar Deres venlig Tanke for min Sag, haaber jeg, De ogsaa forstaar mig og beder Dem modtage min bedste Hilsen til Dem alle tre.

A large, elegant handwritten signature in black ink, likely belonging to the author of the letter. The signature is written in a cursive style and is positioned at the bottom right of the page.