

Skrøbelev, den 20. Maj 1939.

Kære Martinus!

De beredte mig en meget stor Glæde ved at sende mig det smukke Fotografi af Dem selv med den kærlige Paaskrift. Rigtig inderlig Tak for det. At have det for øje vil blive mig en Kilde til daglig Glæde og Inspiration. Ligeledes hjertelig Tak for Brevet, som fulgte med.

Jeg forstaar, at De nærmest blev "kidnappet" af Taasingefærgen, men det var vist alligevel den bedste Ordning. Vi, der var ved Svendborgfærgen (de to var Damer), vilde jo saa gerne have set Dem endnu engang og taget rigtig Afsked med Dem, men alligevel er vi glade for, som det gik, naar vi tænker paa, hvor meget det kom til at betyde for Urmager Nissen, at han fik den Samtale med Dem.

Tak fordi De har holdt et Sommerhus tilbage til mig. Jeg vil saa gerne herved leje Hus Nr. 15 i Ugen fra 23/7 til 30/7. Jeg har ganske vist endnu ikke aftalt noget med de Venner, som jeg gerne vil have med, men det ordner sig nok, saa de kan faa Ferie samtidig.

Hermed sender jeg det omtalte Beløb. Det er saa heldigt, at jeg har ladet nogle Beløb blive staaende gennem Aarene paa min Konto i Forretningen, saaledes at jeg uden Besvær kan disponere over den nødvendige Sum i dette Tilfælde. Og intet er mig kærere end at kunne række netop Dem og Deres store Sag en hjælpende Haand. Det har man simpelthen moralsk Pligt til. Alle jordiske Værdier er jo simpelthen laant Gods, og man kan ikke disponere over noget saadant, uden at det giver Forpligtelser overfor andre.

Jeg gaar ud fra, at der er Pensionat i Kolonien i Pinsen. I modsat Fald maa vi jo have købt ind af Madvarer til begge Dage allerede om Lørdagen.

Endnu engang hjertelig Tak for Billedet og for al den Kærlighed, der udstrømmer fra Dem, ikke alene imod mig, men mod alle Væsener. Mødet med denne universelle Kærlighed er min største Oplevelse.

Med mine kærligste Hilsner forbliver jeg altid

Deres hengivne

