

3.-1.- 1939.

Kære Hr. og Fru Rye Jacobsen!

Tak for Deres venlige Brev af 27/12.- 1938. Det glæder mig, at De er kommen til Erkendelse af den fejlagtige Opfattelse af min Sag, De nu i saa lang Tid har været behersket af. Det giver jo Haab om en for Dem bedre og mere velsignelsesrig Indstilling til min Sag for Fremtiden.

Dog har Deres Forhold til min Sag sat saa dybe, pinlige Minder i mange af Sagens Venner, at en Harmoni mellem Dem og disse umuligt lader sig etablere øjeblikkelig paa staaende Fod. Her maa Tiden være med til at læge og glatte ud. Desuden har De jo gentagne Gange før fortrudt Deres Anger. Det er derfor svært for mig at tro, at noget lignende ikke atter vil gentage sig. Jeg kan derfor som Svar paa Deres Brev kun udtrykke, at De skal være velkommen til mine offentlige Foredrag; men til Kolonien og Studiekresene kan jeg ikke give Dem Adgang foreløbig, da en for hurtig Tilbagevenden her kun kan skabe Uro og Angstelse. Tilliden til Dem maa først ligesom genopbygges. Men hvis Deres ny Opfattelse virkelig er ægte, kan den jo ikke undgaa at sætte Spor, der uvægerlig efterhaanden vil føre Dem tilbage.

Med kærlig Hilsen.

A large, elegant handwritten signature in black ink, appearing to read "Martinus". The signature is written in a cursive style with long, sweeping flourishes, particularly a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.

3