

Odense d. 9/5. 1935.

Kære Herr Martinus
& Larsen!

Nu er af de første Dage vil De skal
til Beholderen blive afsmakt til Østind, og
jeg prøver på samtidig at få Skrivebordet
færdig så det kan gå i en Lønning.

Skrivebordet og muligvis en passende Skrive-
bordstol vil jeg så skænke som Gave
til Martinus. Hus, jeg tror nok jeg får
givet Løfte om nogle Forsatsminner, men det
haster det jo ikke med endnu.

Angående Martinus Besøg herover den
20 Maj, ønsker jeg gerne at høre nærmere
om at Hjemmet vil komme til at forme
sig i Righed med i Fjor hvor der blev stillet
Spørgsmaal, eller det er postarrestet som Fore-
dragstuen. I Tilfælde af Foredrag, kommer jeg
færdigke De skal på Indskriftpalæet, men
bliver det sådan at der berøres Spørgsmaal
som sidst, ønsker jeg at vide om Martinus
kunne tænke sig det ordentlig på samme Maade
som i Fjor på Missionshotellet og ligesom
du holde en lille Kaffepause.

For Tiden er der nogen Uro indenfor
den nyopstiftede Sags "Theosofia" Pautsen
er sat ud -, nu har han sammentækket
til Møde hvor alle er velkomne som vil
være med til, som han skriver, at belyst
Læresætningerne, Theosofi, Antroposofi, Kosmos
og Spiritisme. Pautsen vil neppe formaa at
komme sammen nogen Kreds om sig, saadanne
Forsøg har han gjort for, derimod har Stiftelsen
af Sagen "Theosofia" E. Nielsen trindt formaaet
at faa Tag i enkelte af dem som ellers har
været interessert i vore Møder.

Nu ventet jeg nogle Ord fra Dem
angaaende Besøget, er her nogen som maaske
vokter, saa er her ogsaa andre som jeg ved
at der sigt og at de glæder sig meget til
denne Aften, men jeg antager at det vil være
rigtigt som ved tidligere Lejligheder at sende
Bud til alle som jævnlig er kommen til vore
Møder. Og maatte jeg saa som for hede om
saafremt det maatte passe Dem at faa
udbetalt en 300 Kroner naar De kommer
herover, vilde jeg være meget taknemlig derfor.

Min bedste Hilsener
J. P. Petersen