

Reykjavík 2 mai 1970.

Kære Marteius!

Hjertelig tak for dit breve fra 16 marts. Vi glæder os meget over at få dig at se og høre igen. Det har trækket noget ud, for mig, at få dit breve bevaret, på grund af, at det var lidt uanmeldigt for vores venner i Akureyri, at få bestemt den tid hvor de fleste af dem komme sare til stede. Men nu er det i orden. Det er også i orden med Hotel Hatt og med flyvebilletten hos det fælles Íslandske Flyveselskab. Flyveselskabets kontor i Hobart har renger til dig i god tid. Hvad angår foredragene her i Reykjavík, menig jeg, at det ville være udmærket med (Det tredje testa mente). Det ville være godt at vide om det er opdelt i 2 eller 3. foredrag, enden lang tid. Endvidere vilde det være af mig et stor betydningsfuldt for mig, hvis disse foredrag er til på trods, at jeg kendte fra din tilsendt, for at kunne gøre mig bedre holdet bekendt, enden du kommer. Det kendte tankes at de i Akureyri vilde gerne få lidt at høre om Menneskeheden og Staben. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at det kan være ~~talat~~ <sup>talat</sup> her ikke i juli måned, thi der ~~er~~ <sup>er</sup> meget sun og frost i jorden endnu. Håber, at du bliver varenst på ~~talat~~ og min hane skal også sørge for at du ikke bliver fortalt, hvis jeg hører hende regtigt.

Tak for Kære Marteius, det blevedegligt at få dig at se igen. Vi sender dig vores kærligste hilsener med hjerteligt tak for, at du endnu engang vil affrede din dyrebare tid med at besøge os og byder hjerteligt velkommen.

Med kærlig hilsen fra os alle dine venner  
her oppe.

Kærlig hilsen til alle bekendte.

Nogmer.