

Sjafnargata 3. Reykjavik den 20. Juni 1955.

Kære Grethe og Else!

Blot lige en lille kærlig Livsytring heroppe fra sammen med Manuskriptet til mit Feriekursus, som jeg ikke naede at faa med i mit Brev til Krik. Jeg haaber det kan komme i Brevet til Abonnenterne. Jeg holdt mit første Foredrag i det Kursus jeg skal holde her paa Island. Der var et Hundrede Mennesker med og de var meget begejstret og glade for det. Vignir Andresson viste sig at være en glimrende Tolck. Han kunde oversætte til islandsk ligesaa hurtig, som jeg kunde udtrykke mig paa dansk. Saa Foredraget forløb glat og flydende. Pastor Arelius holdte en meget kærlig Indledningstale for mig. Endvidere er jeg inviteret af Biskoppen til et Samvær med Islands Præster i Morgen Onsdag. Islands Præster er nemlig for Tiden samlede her i Reykjavik.

Derudover bliver jeg meget forkælet heroppe. Jeg har været paa mange Udflugter, ligesom jeg har faaet taget mange Meter Film i dejligt Solskin, saa jeg haaber, de bliver gode, og vi kan faa Fornøjelse af dem, naar jeg kommer hjem. Jeg haaber ligeledes at de Postkort, jeg sendte hjem til forskellige kære Venner. Jeg maatte sende dem til Kontoret, da jeg ikke har Adresserne med herop.

I Dag er det 15 Dage siden, jeg ankom til Island. Men jeg har endnu ikke hørt noget som helst hjemmefra. Jeg haaber Terminen blev klarret, og at alt staar vel til.

Og hermed en rigtigt kærlig Hilsen og et stort Knus til Dem begge og ligeledes til Deres Mor, og naturligvis ogsaa en rigtig kærlig Hilsen til Brinkhardt og til Bertil, Jens og Vera og andre som maatte være glad for en Hilsen fra mig.

