

MARTINUS

Mariendalsvej 94-96
København F

Villa Rosenberg den 24. Juni 1957.

Kære Holger Rosenberg!

Jeg beder Dem meget undskylde, at jeg ikke har faaet sendt Deres smukke og interessante Bog HOKUSAI tilbage for længe siden. Naar den ikke er blevet sendt tilbage til Dem i sin Tid, er det fordi, jeg ønskede selv at aflevere den til Dem for at takke Dem personlig for den store Venlighed og Interesse, De altid har udvist imod mig og min Sag, kære Holger Rosenberg. Imidlertid er Tiden løbet fra mig, og jeg kan ikke blive ved med at beholde Deres Bog. Jeg sender den derfor her tilbage med en hjertelig Tak for Laanet. Jeg har været meget glad for at blade i den, da jeg holder meget af den japanske Kunst. Paa min Rejse kom jeg til at holdemeget baade af Japan og Japanerne. Og baade Gerner Larsson og jeg har lige for nylig faaet en ny Invitation til at komme Japan. Der megen Interesse for mit Arbejde i Japan saavel som i Indien. Gerner Larsson rejse til Indien til September og skal holde Foredrag i en Række Byer, blandt andet i Delhi og Madras. Vi har adskillige formaende Venner derved. Efter Foredragene i Indien skal han muligvis til Japan. Planen er ikke helt færdig endnu.

Kære Holger Rosenberg! De kan tro, vi nyder Sommeren her i deres vidunderlige lille Hus. Her har vi Fred og Ro til Baade Hvile og Arbejde. De kan tro, vi sender dem ofte venlige Takker i Taknemlighed for, hvad De med Deres kærlige Skabelse af Villa Rosenberg er kommet til at betyde for os og vor Sag.

Idet jeg haaber De befinder Dem vel, kære Holger Rosenberg, beder jeg Dem modtage mine allerbedste Ønsker for Dem og en rigtig kærlig Hilsen fra os alle her i Huset.

