

Reykjavik den 16. Juni 1955.

Kære Erik og Lise!

Hermed atter en lille kærlig Livsytring for at fortælle jer lidt om Fortsættelsen af mine skønne og dejlige Oplevelser her paa Sagæen hos vore mange interesserede kære Venner. Holdt Foredrag i Akureyri den 8.9.10 og 11. ds. Her var forholdsvis god Tilslutning og mange gode Venner af vort Arbejde. Foredraget den 11. formede sig som en Afskedsfest for mig. Først fortalte jeg lidt om den kommende Verdenskultur. Dernæst viste jeg min Film fra Japan og Indien, som man meget stærkt ønskede at se, Ligeledes viste jeg Filmen fra Kosmos Feriby, som ogsaa blev meget beundret. De Tilstedeværende fik jo igennem den et godt Indblik i vort Arbejde her. Efter Foredraget var der fælles Kaffe paa Hotellet, hvor jeg boede. Og efter at Lærer Sigurdgejrsson havde holdt en meget kærlig Takketale til mig for mit Besøg og Foredragene, fik jeg skænket en meget smuk Bog med alle Ejnar Johnssons Kunstværker i Reproduktion. Bogen er udkommet for nylig. Den er altsaa meget større end de Hæfter, jeg i sin Tid fik foræret af Kunstneren selv, og i hvilke der endnu manglede mange af Kunstnerens Værker. Næste Dag, Søndag den 12. ds. arrangerede man en fælles Udflugt ~~med Eyjafjörður~~ langs med Eyjafjörður, ved hvis Udspring Akureyri ligger. Jeg saa her adskillige af Islands gamle Kirker, blandt andet en Tørvekirke. Alle Kirker herude paa Landet er smaa Lilleputkirker. Paa Turen blev vi inviteret til Kaffe hos Provsten og hans Hustru. De var ualmindelige søde Mennesker, hos hvem det var dejligt at være. Paa Udflugterne her oplevede jeg mange andre Severdigheder, men dem skal jeg komme tilbage til i en senere Publikation af min Rejse. Næste Dag kom Afrejsens Time. Og Modtagelseskomiteen, der bestod af Lærerne Erikur Sigurdsson og Sigurdgejrsson, samt Købmanden Kristjan Adalsteinsson, som ved min Ankomst til Akureyri hentede mig paa Flyvepladsen, kørte mig nu ved Afrejsen tilbage til Flyvepladsen i Kristjan Adalsteinssons store Bil. Flyvepladsen ligger et Stykke udenfor Akureyri imellem høje Fjælde. Og saa tog jeg afsked med disse kære, elskelige Mennesker, der betragter det som selvfølgerligt, at mine Islandsbesøg stadig vil blive en tilbagevendende Begivenhed. Derefter besteg jeg den Islandske Maskine, der lidt efter lettede. Jeg vinkede et sidste farvel til mine kære Venner, som endnu stod der dybt nede og vinkede. Nogle lykkelige Dage med Samvær med elskelige Mennesker var forbi. Den Lysets Sød, jeg for snart tre Aar siden bragte til Island er i god Vækst. Og nu fik den yderligere ved denne min Rejse et godt Tilskud af god Næring, saa den ad Aare kan begynde at bære god Frugt.

Med Kurs mod Reykjavik.

Vi fløj nu støt og sikkert syd paa højt over Skyerne og hen over Islands ejendommelige Terræner, Fjælde der synes at kappes om at naa op til Flyvemaskinen, sølvskinnende Elve og Bække, hvis lysende Striber fortabte sig dybt nede i de mørke Dale og Afgrunde, under os. Og ca. halvanden Time efter at jeg forlod Akureyri, var jeg atter tilbage i Sjafnargata og spiste Middag sammen med Halðora Samueldsaatter og Vignir. Lidt efter kom Pastor Arelius Nielsen. Han er ualmindelig meget glad for vort Arbejde. Han har oversat "Blade af Guds Billedbog" og "Den længst levende Af-gud" til islandsk. Han synes, ~~at disse~~ at disse Bøger er noget af det bedste han har læst. Dagen efter min Tilbagekomst til Reykjavik kørte Vignir mig og min Vertinde til Tinvalla. Det var om Tirsdagen den 14. ds. Herude paa Tingvalla tog Film og Foto og haaber, de bliver gode. Det var dejligt Solskin. Om Aftenen viste jeg Film fra min Japan- og Indiensrejse for det teosofiske Samfund, som meget ønskede at se den. Samtidig viste jeg Filmen fra Kosmos Feriby. Gretar Fells indledte med at byde mig velkommen og holdt en smuk lille Takketale til mig for den Gæstfrihed, han og hans Frue havde nydt i Kosmos Feriby, da de var Gæst i Danmark hos os. Efter Foredraget, der ogsaa drejede sig om den kommende Verdenskultur, var jeg Gæst hos Gretar Fells, hvor der ~~ogsaa~~ var nogle

af deres gode Venner til Stede. Det blev en hyggelig Aften. Og Gretar Fells og Frue fulgte mig hjem her i den dejlige lyse Nat.

Den næste Dag, hvilket vil sige Onsdag den 15. ds. var jeg Gæst i Vignirs Hjem sammen med de Mennesker, der havde deltaget i hans Studiekreds i Vinter. Arelius Nielsen kom ogsaa til Stede. Jeg maatte besvare mange Spørgsmaal. Det blev ogsaa en dejlig Aften sammen med Mennesker, der baa- de af Hjerte og Forstand har knyttet sig til vort Arbejde. Pastor Arelius havde en Indbydelse til mig fra Biskoppen. Det drejede sig om en Sammenkomst med alle Islands Præster den 23. ds. Kl. 15,30., der for Tiden er samlede her i Reykjavik. Jeg tager naturligvis med Glæde imod denne Indbydelse. Det er dejligt at opleve den store Interesse og Tolerance, jeg her møder hos Islands Gejstlighed. Til Stede hos Vignir Andresson var ogsaa Hr. Simpson og Frue fra Isafjordur paa Nordlandet. De er kommet hertil udelukkende i Anledning af mit Besøg her. (Det var Hr. Simpson, der gav mig Pengene til mit Ur, förrige Gang jeg var paa Island.) Han er ualmindelig meget interesseret i vort Arbejde og har været det i mange Aar.

Torsdag den 16. ds. var jeg sammen med Vignir i forskellige Forretninger og gjorde Indkøb. Om Eftermiddagen kørte vi ud til de varme Kilder. Simpson var med. Og jeg tog Film og Foto her. Vejret var straalende, saa jeg tror, at Filmen bliver god. Vi havde ~~for~~ Mad og Kaffe med og Turen blev en Eventyroplevelse. I Morgen er der stor Festsdag her paa Island. Alt staar paa den anden Ende for at forberede Festsdagen. Derfor har vi ogsaa fundet det klogest at vente med Foredragene og Kursus til hele denne store nationale Højtidelighed er forbi. Men paa Søndag Aften gaar det løs. Da skal jeg begynde mit Kursus og fortsætte det Mandag, Onsdag og Torsdag. Ligeledes er der ogsaa planlagt en Udflugt til Geysir og Gullfos m.m. Og hermed er jeg kommet igennem de vigtigste af mine Oplevelser, siden jeg skrev mit sidste Brev. Nu er jeg meget spændt paa at høre lidt hjemme fra, om hvorledes i har haft det, siden jeg rejste. Jeg haaber, at alt staar vel til. Jeg glæder mig meget til Gensynet med jer d. 29. ds. Men jeg er glad for, at jeg kom herop. Det støtter Vignir kolossalt i hans Arbejde for Sagen. Han faar en meget stor Studiekreds til Vinter.

Og hermed de kærligste Hilsener, Omfavnelser og Knus til jer alle tre. Ogsaa en kærlig Hilsen til andre af vore gode Venner, der eventuelt for Tiden maatte befinde sig i Feriebyen.

*Arelius*

N.B. Jeg har vedlagt en Artikel, som var i Islands største Avis. Den er skrevet af Pastor Arelius, som er en meget dejlig Mand og meget interesseret i vort Arbejde. Han har allerede oversat BLADE AF GUDS BILLEDBOG og DEN LÆNGST LEVENDE AFGUD. Han er en stor Støtte for vor Sag heroppe. Endnu engang kærlig Hilsen.

*Ar.*

*(Der er ogsaa artikler i andre Blade heroppe, men de er ikke oversatte til dansk endnu.)*