

Sjagnargata 3. Reykjavik den 20. Juli 1955.

Kære Erik!

Tak for dit kærlige Brev, som jeg lige har modtaget. Jeg er meget chokeret over de Situationer, du har været ude for siden jeg rejste. Med Hensyn til den famøse Check er jeg ganske disorienteret. Det er rigtigt, at den er skrevet i Peters Navn, men da jeg ikke turde stole paa den, ringede jeg til Sam, som lovede at garantere. Peter Zacho og han havde et Mellemværende, men de lovede mig ~~at~~ begge to, iden Sam rejste til Italien, at der ikke skulde blive nogen som helst Resiko. Jeg kunde trygt rejse. Hvis jeg ikke havde faaet denne Garanti, havde jeg naturligvis ikke turdet rejse. Jeg forstaar slet ikke, hvorledes denne Situation med Checken har kunnet opstaa. Og jeg er meget ked af det.

Det er ogsaa noget af et Chock for mig at høre, at jeg har givet dig Skylden for Købet af Klintsøgaard. Jeg har aldrig nogen Sinde givet nogen anden Skylden herfor end mig selv, og skal ogsaa nok til enhver Tid vide at vedgaa mig dette Ansvar, ligesom jeg føler, at vi ikke af den Grund vil faa Sagen afsporet. Det er rigtigt, at vi har mange Vanskeligheder, men jeg føler ogsaa, at vi staar ikke alene. Vi vil komme igennem alle Vanskeligheder tilsidst og faa stor Glæde og Lykke over de Evner og Kræfter vi, har ofret udelukkende i Menneskehedens Tjeneste. Det er mærkeligt med Vera, der før var Fyr og Flamme for os, nu indtager en saadan negativ Holdning. Naa, men det ~~bliver~~ ^{bliver} vel kun til jeg kommer hjem og faar talt med hende.

Lidt Lyspunkt er det da, at Lilly har købt Fyrrebakken. Hende bliver der vist aldrig Vrøvl med. Heroppefra er der da ogsaa det Lyspunkt, at der er stor Interesse for vort Arbejde. Jeg havde mit første Kursusforedrag i Aftes. Der var 100 Deltagere. Pastor Arelius Nielsen holdt en meget smuk Introduktionstale for mig før Foredraget, ligesom der ogsaa var andre Præster til Stede. Desuden er jeg inviteret af Biskoppen til et Samvær med Islands Præster, som for Tiden er her i Reykjavik. Jeg er meget spændt paa dette Samvær. Det skal ske Onsdag den 23. ds. Vignir Andresson viste sig at være en glimrende Tolk, der kunde oversætte mit Foredrag ligesaa hurtigt, som jeg fik det udtalt. Foredraget vakte stort Bifald og Glæde.

Jeg har været sammen med Fru Einar Jonssons, Elnken efter den store Kunstner. Til Stede var ogsaa Søster til Præsidentens Frue og Einar Jonssons Søster. Vignis Andresson faar en meget stor Studiekreds til Vinterheroppe. Det har givet vældig Næring til Interessen for vor Sag, at jeg kom herop. Her er mange dejlige og indflydelsesrige Mennesker som er interesserede i vort Arbejde. Og vi ~~har~~ trods alt, meget Lys i vente.

Ja kære Erik! jeg vilde gerne skrive meget mere, men jeg skal om lidt holde mit andet Kursusforedrag og maa derfor stoppe op nu. Men jeg skriver saa du har Brev med næste Maskine. Det bliver Søndag. Saa har du Brevet Mandag. Haaber at du og Lise og Lillegut har det godt og hermed de kærligste Hilsener, Omfavnelser og Knus til jer alle tre.