

København den 22. Oktober 1932.

Kære Hr. og Fru Lars Nielsen.

Jeg takker Dem mange Gange for Deres venlige Brev af 14. ds. og hvis Indhold har glædet os meget.

Da man i Odense og Aalborg ogsaa har stillet sig venligt imødekommende med Hensyn til Planen med Erik Larsson, har vi besluttet, at han kan begynde sine Provinstournéer Onsdag den 2. November i Odense. Han kommer saa til Aarhus Torsdag den 3. og Aalborg Fredag den 4. samme Maaned og vil fortsætte sine Tournéer saaledes, at han er i Aarhus hveranden Torsdag og i Odense og Aalborg henholdsvis hveranden Onsdag og Fredag.

Han glæder sig overordentlig meget til saaledes at faa Lov til at komme til at virke. Og naar nu Vennerne vil modtage ham med Forstaaelse, Tolerance og Venlighed, saa kan jeg love dem alle, at De vil faa megen Glæde og Inspiration gennem ham. Han er en fuldt ud sund og ren Aand, som jeg, trods megen Misforstaaelse og Indignation fra forskellige primitive Sider, nu gennem tre Aar paa Basis af en højere Tilskyndelse har udviklet og formet til den Mission, som Forsynet har lagt til Rette for ham. Og jeg kan uden Spor af Vaklen give ham det Ord med paa Vejen, at enhver, der uhildet og tolerant kommer ham i Møde, aldrig nogen Sinde vil komme til at fortryde det.

Kære Hr. og Fru Lars Nielsen. Jeg har samtidig en lille Bøn til Dem, ja, det vil sige, det er slet ikke nogen lille Bøn, hvad det efterfølgende vil vise. Sagen er nemlig den, at jeg nu til første November skal udrede ca. 2500 Kr, hvilket Beløb er Restbeløbet paa Trækningen af Livets Bog. Vi har jo ganske vist solgt en hel Del Bøger, men fra dette Salg har vi jo betalt af paa Bogen, foruden at vi ogsaa har været nødsaget til at bruge noget af Beløbet til Tøj og andre af de allernødvendigste Fornødenheder, for hvilke vi næsten var udgaaet, saa jeg ser mig ikke i Stand til at klare ovennævnte Beløb ved egen Hjælp. Da De var saa venlig, kære Lars Nielsen, at stille mig i Udsigt, at jeg kunde laane hos Dem, hvis jeg kom til at mangle, er det, at jeg henvender mig til Dem for at forespørge om De muligt kan laane mig 2000 Kr. Jeg kan saa afdrage Beløbet fra Salget af Livets Bog. Hvis De kunde gøre mig denne store Tjeneste kære Hr. og Fru Lars Nielsen, saa var jeg lettet for en tung Byrde.

Vi befinder os lige midt i Travlheden til mit store Foredrag paa Mandag. Der er allerede solgt mange Billetter. Jeg regner med en tre fire Hundrede Mennesker den Aften. Jeg afholder saa senere i Provinsen det samme Foredrag.

Jeg vil saa slutte med min kærligste Hilsen til Dem begge og til de øvrige kære Venner i Aarhus.



Min Foredragsskizze
stede i Politiken i Morgen