

Lykkesholms Alle 7 A.d.26-11-30.

Kære Hr. Lars Nielsen og Hustru!

Modtag min kærligste Tak for Deres venlige Brev til mig, og Tak fordi De har ordnet alt med Hensyn til Sal osv. Jeg vil saa komme til Aarhus Lørdag d. 6 Dec, med Toget fra Fredericia der er i Aarhus Kl. 13, 59, og vil formodentlig være ledsaget af Hr. Løw og en ung Mand der er stærkt interesseret i mit Arbejde.

Jeg vil med Glæde deltage i en Sammenkomst Lørdag Aften, hvori-  
mod jeg ikke tør love noget bestemt med Hensyn til Søndag Ef-  
termiddag. Angaaende Betalingen finder jeg, at det vil være rig-  
tigst at tage een Krone straks, idet det vil se mærkeligt ud  
om man lægger lidt paa hver Gang, desuden mener jeg, at dersom  
en og anden finder at een Krone er for meget, kan man med ret-  
te sige, at Vedkommende saa ikke er kvalificeret til at høre  
om disse Ting endnu, men kan uden Skade vente til de bliver  
offentlige - herfra er selvfølgelig undtagen de der ikke har  
Raad til at betale.

Herovre i København staar alt jo i Forberedelsernes Tegn, det  
synes som om der vil komme mange Mennesker til Stede ved mit  
første Foredrag, thi det strømmer ind med Anmodninger om at  
maatte deltage, personligt glæder jeg mig meget til den Aften  
som jeg betragter som den egentlige Indledning til min offent-  
lige Fremtræden, som jo nærmer sig med stærke Skridt. Foredraget  
er tilrettelagt saaledes, at det bygger Bro mellem alle bestaaen-  
de Religioner og den Lære som det er blevet min Mission at brin-

ge Verden.

I Haab om at disse mine Dispositioner vil kunne passe Dem, beder jeg Dem og Deres Hustru modtage mine k rligste Hilsner, samt et "paa Gensyn!"

Deres hengivne



E.S.

De vil i n r Fremtid faa Bes g af en af mine Venner herovre fra, en ung Mand som hedder Aage Verlund, han flytter nu til Aarhus hvor han har sit Hjem, og vil sikkert deltage i alle de M der hvor jeg kommer til Stede.