

København den 18 November 1930.

Lykkesholms alle 7 A. D. 25-11-30.

Kære Hr. Lars Nielsen og Hustru'

Modtag hermed min allerbedste Tak for deres venlige Brev. Desværre saa jeg mig ikke rigtigt i Stand til at komme til Aarhus paa det, i Deres Brev opgivne Tidspunkt. Derimod vil det nu være i fuld Overensstemmelse med mit øvrige Program at besøge Aarhus Lørdag den 6. og Søndag den 7 Decbr. Foredraget kan saa holdes om Søndagen. Jeg skal nemlig ogsaa besøge Odense, og har saa tænkt at holde Foredrag der Fredag den 5 Decbr.

Her i København skal jeg holde mit første store Foredrag Mandag den 1 Decbr. Der er sendt Indbydelse ud over 1 Hundrede Mennesker, og Anmodninger om Tilladelse til at overvære mine Foredrag indløber stadigt.

Foredraget, som væsentlig kommer til at udgøre en kosmisk Analyse over de førende Aandsstrømninger i Tiden omkring 1930, og vil komme til hedde "EN NY AANDELIG VERDENSIMPULS," er i Virkeligheden Indledningen til min Mission. Det er saa min Hensigt at gentage dette ved Besøget i Aarhus og Odense. Foredraget ledsages med Lysbilleder.

Med Hensyn til det Økonomiske er jeg, ved nærmere Eftertanke, kommen til det Resultat, at den mest retfærdige Løsning er denne, at der betales Entre ved Indgangen.

Adgangen til mine Foredrag er, ligesom sidste Gang, kun for særligt Indbudte, og kan endnu ikke aabnes for offentlig Tilgængelighed.

Hrr. Løw og eventuelt en Herre til ledsager mig paa Turen.

I Haab om at ovennævnte kan passe ind i deres Forhold, venter jeg at høre fra Dem snarest, og sender samtidig hermed min kærligste Hilsen og Tak for al Deres Godhed imod mig.

*Lars Nielsen*