

København Lørdag den 16 August 1930.

Kære Hrr. Lars Nielsen og Hustru!

Modtag hejmed min allerbedste Tak for den smukke Kærligheds-gave, som jeg modtog fra Dem til min Fødselsdag. De har nu snart vist mig alt for megem Venlighed; men det har glædet mig meget, for det virker paa mig som et godt forudgaaende Varsel om mit Besøg i Aarhus, og indgyder mig Tillid til, at jeg der vil finde stor Modtagelighed for den ny Verdenskultur.

Jeg kan nu glæde Dem med, at jeg har truffet Bestemmelse saaledes, at jeg kommer til Aarhus Lørdag den 23 ds. Kl. 16,55 over Kalundborg. Jeg bliver saa hos Dem til Mandag Morgen, og skal da rejse videre Nord paa op til min Hjemegn i Vensyssel. Jeg har saa tænkt at gæste Dem igen paa Tilbagerejsen. Det bliver Fredag den 29 ds. Jeg har da ment, at vi kunde ordne det saaledes, at jeg Søndag Aften den 24 ds. demonstrerede Billedserien "Verdensaltets kosmiske Grundanalyse", og den efterfølgende Fredag Aften demonstrerede Billedserien "Skæbnedannelse".

De skriver godt nok, at det ikke er saa godt om Fredagen, men kan vi ikke nok ordne det saaledes, at Mødet kan begynde lidt senere denne Dag, f.Eks. Kl. ca.9, saa vil de fleste sikkert nok kunne komme.

Med Hensyn til hvem der kan komme med til Foredraget, maa jeg henvise til mit forrige Brev, og jeg mener samtidig ikke, der kan

være noget i Vejen for at indvitere Deres Kammerater, naar De samtidigt forbereder dem paa, at mine nuværende Foredrag alle er ekstraordinære, og at mine fundamentale Foredrag først vil tage sin Begyndelse paa et senere Tidspunkt, naar mine store Forarbejder er færdige.

De har været saa venlig, at indvitere mig til at bo hos Dem under mit Ophold i Aarhus, og jeg modtager med Glæde denne Deres Indbydelse denne Gang. Senere hen, naar min Mission rigtig tager fat, maa jeg desværre gøre det til et Princip, altid at bo paa Hotel for at undgaa at skabe Disharmoni i mine Omgivelser. De ved jo, kære Hrr. Lars Nielsen, at Jalousi og Misundelse har saa let ved at blomstre i Menneskene endnu.

Samtidig kan jeg meddele Dem, at jeg paa denne Rejse bliver ledsaget af Hrr. Løw og to unge Mennesker, som er meget nær knyttet til mit og min Arbejde, og som derfor meget nødig vil lade nogen Lejlighed gaa tabt i min Nærhed og til at høre mig gaa tabt. De indstillerer sig saa paa et Hotel, men vil naturligvis være meget taknemlige for at faa Lov til at være med ved Samtalerne og Foredragene, og jeg haaber ikke der fra Deres Side er noget til Hinder herfor, kære Hrr. Lars Nielsen.

Idet jeg haaber, at denne min Rejseplan ogsaa kan passe ind i Deres Forhold, glæder jeg mig meget til Gensynet paa Lørdag, og sender samtidig hermed min kærligste Hilsen til Dem og Deres Hustru.

