

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

MARIENDALSVEJ 94-96, KØBENHAVN F. — TELEFON GOTHÅB 9280 (9-16)

Den 10. September 1953.

Kære P. Fixen!

Tak for Deres venlige Brev i Dag. Det var dejligt at det kunde ordnes paa denne Maade. Med Hensyn til Gerner Larssons Foredrag i Odense er de beregnede til Onsdag den 14. og den 28. Oktober. (bemærk at der saaledes bliver to Foredrag om Maaneden i Odense.) Jeg haaber, at det vil lykkes Dem at skaffe Lokale. Jeg kan ikke i Dag sige noget om, hvornaar Foredragene bliver i November og December, da Gerner Larsson for Tiden er i Stockholm til Konferange med forskellige interesserede Personer, som ønsker vort Arbejde ført frem i Sverrig. Men De skal høre fra os, ligesaa snart han kommer tilbage.

Artiklen i Berlingske Tidende har ligesom skabt noget af et Gennembrud. Her er kommet en Masse Brev, ligesom vi har mange Telefornopringninger fra Mennesker, der ønsker at stifte nærmere Bekendtskab med Arbejdet. Her paa Instituttet bliver der Foredrag og Undervisning hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag. I denne Undervisning er ogsaa indbefattet Esperanto-Undervisning. Om Torsdagen er der tillige Eftermiddagshold til Undervisningen i Aandsvienskab. Som De ser, kære Fixen, har vi noget at gøre her. Og det er jo ogsaa kun hvad vi af Hjertet ønsker.

Nu glæder jeg mig til Gensynet med Vennerne i Odense den 9. Oktober. Og hermed de kærligste Hilsener til Dem og Fru Fixen, ligesom jeg beder til, at Fru Fixens forestaaende Operation maa give hende den helt rigtige og fuldkomne Helbredelse.

1953. Den 10. Sept. ikke anvendes ligeledes med mit Foredrag den 9. Oktober. Der foretages ikke af mig. Brev i Skrivelse om mit Foredrag Martinus kaldes om det Foredrag, ligesom i Tidende d. 9. 10.

Martinus