

# MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

MARIENDALSVEJ 94-96, KØBENHAVN R. - TELEFON GOTHÅB 9280 (9-16)

Den 10. December 1952.

Kære Hr. Erikur Sigurdsson!

Jeg vil gerne hermed udtrykke min hjerteligste Tak til Dem og Deres Frue, fordi De paa saa kærlig en Maade var med til at gøre mit Ophold paa Island til en lysende Oplevelse. Tak for den store Udflugt til Myvatn og Reykjahlid og til alt det, jeg her saaaf Islands Eventyrrige. Tak for Samværet med Repræsentanterne for det teosofiske Samfund i Akureyri og saa venligt tog imod mig i Deres smukke Hjem.

Her i Danmark var mine Venner meget interesserede i min Oplevelse af Island. Vi har derfor igennem en af vore Afdelinger udgivet nogle Breve, hvori jeg giver en kortfattet Beskrivelse af Indtrykkene fra mit Ophold paa Sagasen og min Fornemmelse af den Evighedsatmosfære, der lyste omkring de varme Kilder, de tusindaarige Vulkaner og milevide Stillehedens Terræner og meget mere, som i et forædlet Genskin funkede i den islandske Folkeand og varmede igennem islandske Øjne og islandsk Væremaade. Da jeg senere er kommet i Tanker om, at denne min Beskrivelse muligvis ogsaa vil interessere mine islandske Venner, har jeg besluttet at sende et Eksempplar af den til hver enkel af disse mine Venner, som i særlig Grad var med til at gøre mit Ophold i deres skønne Fædreland til en lykkelig Oplevelse, som jeg aldrig vil glemme, men derimod atter og atter vil vende tilbage til. Jeg har derfor vedlagt et Eksempplar af nævnte Beskrivelse til Dem, kære Hr. Erikur Sigurdsson.

Nu er det mit store Haab, at mit Besøg paa Island maa efterlade sig en Bro af et solidt og varigt Venskab mellem min Sag heri Danmark og mine Venner paa Island og forene disse to Grupper af udviklede Menneske i det Næstekærlighedens og Fredens Samarbejde, der er en Opfyldelse af Julevangeliets store Forjættelse: „Fred paa Jorden og i Mennesker en Velbehagelighed.“

Med dette Haab i mine Tanker beder jeg Dem, Deres Frue og Søn modtage mine kærligste Hilsener og jeg ønsker Dem tillige en rigtig glædelig Jul og et velsignet Nytaar.