

Reykjavík i des 1954

Kære Mar Benne!

Jeg haaber at dette brev træffer dig frisk og glad efter din rejse til Østen. Hvor var det vidunderligt at du skulde komme ned paa denne Bær. Vi haaber inderligt at denne din rejse vil sætte sine spor iblandt vore brødre i Østen, saa ogsaa de maa faa kendt skab til dit verdensbillede og til den visdom, glæde, fred og harmoni det bærer den sågende sjæl, som higer indad lyset.

Jeg regner med at du har hørt at den ven billedhuggeren Guðar Jónsson forlad denne verden nu i oktober. Han var et pragtfuldt menneske, den største kunstner i sit fag verden endnu har født. Hvor vidunderligt maa det ikke være for en saadan mand at rage herfra, med det kendskab til

livet, han havde faaet igennem det
 verdensbillede. Hvor underkønlige
 maa vi ikke vente os af hans arbejde
 naar han igen inkarnerer her paa
 jorden.

Herfra er der ikke ret meget at berette.
 Den 25 oktober startede jeg den første
 studiekreds, i Markens Landsvidens-
 skole, i Reykjavik. Det tager sig 10.
 d. ri blandt disse venner fru Halldóra
 Samueldóttir og forvalder Rúnarson
 og fru Hafnarfjörð. Vi kommer sammen
 hver anden mandag, saa er der fore-
 drag og forklaring af symboler.
 Bagefter svares der paa spørgs-
 maal. Samtidig bruger jeg G. I.
 kursus. Det maa ja oversættes til
 det fornmaal og det er lidt vanske-
 ligt i begyndelsen; men jeg haaber
 at det gaar lettere naar vi bliver
 flere om arbejdet. Jeg har faaet sym-
 bolverne baget paa lysbilleder og jeg

synes at det har givet guds resultat. Folk er i det hele taget meget begejstrede for symbolet.

Jeg har faaet plads for studieunds arbejdet i en skolestue, paa den skole, hvor jeg arbejder. Dermed er der paa begyndt et arbejde for udbredelsen af den sandsvidenskabelig fuldstændig uafhængig af magt eller maget. Svarene for forretningsvirksomheden udelukkende paa mine skulder.

Jeg skal indrømme at jeg føler mig meget lille; men det er i Guds haand om han vil at dette mit arbejde skal vokse frem. Jeg vil i hvertfald prøve at gøre mit bedste og se om det vokser som det skal. -

Det har ikke været noget brud med mig og det Theosofiske Selskab; men de har ikke bedt mig om at holde foredrag for sig i vinter. Jeg har skrevet en del om det til Tage og det kan du vel faa at se. Jeg vilde være meget, meget

IV

glad for, hvis jeg kunde få en pau band
nagen kalve efter dig. Det vilde være
vidunderligt hvis jeg maatte spille
det for studietværsen; men ellers kan
jeg kun have det for mig selv og min
kone, hvis du vilde det hellere. Men
jeg ved at det vilde være mig til stor
hjælp. Toge skulde nok søge det op
hvis du vil give lov til det.

Studietværsen sender dig sine kær-
ligste hilsener med ønsket om rigtig
gladelig jul og godt nyt år.

Hvordan er det med Islandsturen
er det ikke sikkert at du får tid
til at besøge os til foråret, vi
regner i hvert fald med det.

Men måske vi snart vil at bestemme
hvilken tid er den bedste. Vi mener
at det er bedst de sidste dage i maj
og først i juni. Vores ven Semsau kan
ikke deltage efter den 10 juni. Hvor
lang tid kan du afse til rejsen, 14 dage

eller 3. uger? Selvfølgelig flyver du
 frem og vil bage. Det er ogsaa nødvend.
 igt for os at bestille flyvebillet tidt før.
 Nu venter jeg da høre fra dig og saa man
 vil til at ordne mere i detaljer.

Jeg er enig med dig i at det vilde være
 udmærket at tage et kursus saa du
 kalte om; men vi vilde ogsaa gerne faa
 offer til at gøre drag. - Måske vilde det
 være bedst at bruge lidt mere.

Vi glæder os inderlig til at du vil
 komme.

Min kæmpe og mine inderligste
 ønsker om glædelig jul og godt nyt
 aar.

Vi beder at sende til velsigne ar.
 bydets fremgang i det nye aar.

De kærteste hilsener

der taler kæmpe

Viggo Andersen