



MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedssbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

MARIENDALSVEJ 94-96
KØBENHAVN F.
GODTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

Den 27. April 1955.

Kære Vignir!

Efter at have holdt Foredrag og Kursus i København og Provinsen kan jeg nu indstille mig paa at tænke paa mine Venner i Udlandet. Vi har haft en meget travl Sæson med overordentlig stor Tilslutning.

Vedlagt finder du her et Forslag til mit Program for mine Venner paa Island, og som jeg tror er det, jeg kan glæde dem mest. Det rummer en Gennemgang af Livets allerstørste Analyser eller selve Verdens billedets Struktur i den Belysning, hvordet danner Grundlaget for den allerhøjeste Livsopfattelse, Moraldannelse og Væremåde. Herved denne Gennemgang af de store Analyser, kan tillige holde nogle almindelige Foredrag ligesom sidst, da jeg var paa Island. Vedlagte Program er i det væsentlige det samme som det, jeg lige har gennemført her i København og Provinsen. Jeg tror det i visse Tilfælde vil være meget fordelagtigt med Tolk, men da kan man jo ikke naa igennem saa stort et Program, da det jo tager Tid for Tolken at oversætte under Foredraget. Men saa maa vi jo indrette Programmet herpaa.

Som før nævnt er Juni Maaned den eneste, i hvilken jeg ikke har Undervisning eller Foredrag. Jeg kan derfor helt stille mig til Raadighed for mine Venner paa Island, alt eftersom man her maatte ønske det. Jeg kan komme 14. Dage, og jeg kan være der 3 Uger eller maaske lidt længere, hvis det ønskes. Jeg vil jo gerne gøre mit til, at Omkostningerne ved den dyre Rejse ikke skal blive altfor tyngende paa mine Venner deroppe. Derfor har jeg lavet det store Program, som har givet meget stor Tilslutninger her i Danmark. Her er Deltagelsen i den store Gennemgang af Analyserne betalt med 20 Kroner pr. Deltager. Men Programmet var højt delt i to Kursus, saaledes at man ikke behøvede at binde sig for hele Programmet, men kunde nøjes med at deltage i det ene Kursus. Man kunde saa vælge det første eller det sidste Kursus, alt eftersom det passede en bedst. Men langt de fleste her valgte at deltage i den fulde Gennemgang af Programmet. Denne Opdeling af Programmet kan vi jo ogsaa foretage paa Island, hvis det her vil være ønskeligt.

Med Hensyn til at komme op til mine Venner i Akureyri, vil det ogsaa glæde mig meget, men her maa jeg nok nøjes med at holde Foredrag. Der bliver vist ikke Tid til at holde Kursus. Men i Foredragene kan jeg ogsaa give meget værdifuldt. Saa hvis mine Venner deroppe ønsker mit Besøg og mener at kunne dække Udgifterne ved denne Rejse op til Nordlandet, skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at min Besøgsakagen kan blive saa andeligt udbytterigt som muligt.

Jeg beder dig undskylde, kære Vignir, at jeg ikke har faaet sendt dig nogen af de Baand, jeg skrev om til dig, jeg har først nu lige begyndt at indtale mine Foredragskoncentrater paa Baand og har derfor ikke vlet i Stand til at sende dig noget. Men det skal nok komme. Forøvrigt er der Tale om at overføre disse indtalte Baand paa Grammo fonplade. En Pladefabrikant i Sverrige er meget interesseret i mit Arbejde og vil skabe denne Overføring meget billigt for os. Det synes at være det helt rigtige, da de fleste Mennesker i vor Tid som Regel

Har en Grammofon. Og jeg synes, der her kan ligge store uanede Muligheder for mit Arbejde.

Mit Besøg i Japan har vist sig at gøre meget større Lykke end jeg hidtil har turdet haabe. De skriver efter mere Stof og giver kange "beskrivelser af mine Analyser og mit Arbejde i hele deres Litteratur Bøger og Blade - ikke saa lidt mere end de har omtalt de andre kongredeltageres Foredrag og Opfattelser. Jeg faar hver Maaned tilsendt deres Publikationer, som er baade paa japansk og engelsk. De har bed mig om mere Stof ligesom der er kommet Opfordringer fra nye Bevægelser derude om ogsaa at faa tilsendt Stof. Hertil kommer saa den store Glæde mine Foredrag i Indien vakte og som nu inspirerer vort begyndende Aandscenter. Nu er det blevet et meget stort og paakrævet Opgave for os at faa Oversættelser i Gang, men det koster mange Penge. Men til Gengæld har jeg Indtrykket af, at vi kan komme af med den al den Litteratur, vi kan fremstille paa engelsk. Naa, men Problemerne ligger i Guds Haand. Alt eftersom han løser dem for os, vil hans Aand igennem vort Arbejde overskygge alle de, der længes efter Lyset. De bedende faar, de hungrige mættes, de bekymrede og sorgfyldte bliver glade, og de, der er bange, bliver trygge, og de, der er syge blive sunde etc. Og saaledes vil Guds Aand, som Solskimen Sommermorgen, gaa forbi Aandsvidenskab gaa hen over Jorden og Menneskene. Krig skal ikke være mere, ej heller Skrig eller Pine. Højskønlige Kærlighed skal funkke i alle Hjerner og varme igennem alle Hjerter. Og da er vor Mission paa Jorden sket fyldest.

Ja, kære Vignir! Nu venter jeg bare paa Besked fra dig om Tidspunktet for mit Besøg paa Island. Jeg har faaet oplyst ho Flyveselskabet, at der gaar Flyvemaskine hver Torsdag og hver Søndag. Jeg kan eventuelst saa rejse med den Maskine, der gaar fra København Torsdag den 2. Juni eller med den der gaar Søndag den 5. Juni eller med en senere Maskine, hvis det passer bedst saaledes.

Og saa maa jeg bede dig hilse alle min kære øgskelige Venner. Du ved Navnene paa dem alle. Og saa mine kærligste Hilsener til dig og din søde lille Hustru.



MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedssbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

Den 27. April 1955.

MARIENDALSVEJ 94-96
KØBENHAVN F.
GODTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

Forslag til et Program for min Undervisning paa Island:

GRUNDIG GENNEMGANG AF LIVETS ALLERSTØRSTE ANALYSER

Fordelt paa 4. Foredrag a 2 Timer.

1. og 2. Time:

(Her Dag og Klokket
slet).

REINKARNATION OG SKÆBNE

Reinkarnationens Nødvendighed.
Hvad Aarstiderne fortæller.
Skæbneelement og
Talentkerner.
Sygdomme i Mikrokosmos.
Evas Fødsel og Død (Det seksuelle Princip).
Det evige Liv.

3. og 4. Time:

(Her Dag og Klokket
slet).

BØNNENS MYSTERIUM

Bønnen som medfødt organisk Kraft
hos Dyr og Mennesker.
Forsynets eller Guddommens Eksisten.
Bønnens "Bønhørelse".
Bønnen som eneste Redning i Skærsilden.

5. og 6. Time:

(Her Dag og Klokket
slet)..

HINSIDES DØDEN

Den fysiske Død.
Den sjælelige Død.
Skærsilden.
Skytsengle.
Gennem Lysregionerne i de allerhøjeste Sfærer
Sfærer i den aandelige Verden.
Den ny fysiske Fødsel.
Universets Grundtone Kærligheden.
Alt er saare godt.

Foredragene ledsages af ca. 120 Lysbilleder,
dels farvelagte og dels sort- og hvidtonede.
Ret til eventuelle Forandringer i Program-
met forbeholdes.

11

(Gennemgang af det Program, som blev sendt
til Island.)