



MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedssbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

MARIENDALSVEJ 94-96
KØBENHAVN F.
GODTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

Den 3. August 1955.

Kære Fru Haldora Samuelsdatter!

Dette for venligst at udtrykke min inderligste Tak for den Venlighed og Gæstfrihed, De lod mig blive til Del under, saavel mit sidste, som mit forrige Besøg paa Island. Med Deres store Sympati og Forstaaelse af min Mission var De med til, i Forbindelse med de andre elskelige Venner af min Sag paa Island, at bane Vej for min Mission eller Aandsvidenskaben i Deres skønne Land. De havde den store Modenhed for og Kærlighed til Sandhedens store Lys, som udgør den gode Jord før den Sæd, i hvilken alle Jordens Slægter skal velsignes.

Kære Fru Haldora! Jeg takker Dem ogsaa for de dejlige Samtaler, vi havde ved Maaltiderne og for den Omhu, De ved enhver Lejlighed lagde for Dagen, for at jeg kunde befinde mig godt. Mit Ophold i Deres skønne og hyggelige Hjem og Samværet med Dem og de øvrige kære Venner af mig og min Mission var som at være iblandt en meget kær og beskyttende Familie. Derfor blev begge mine Besøg paa Island et meget lysende Omraade i mine Erindringer, Lærematerialer, Bøkskinsolskin, som det atter og atter i lønlige Stunder vil glæde mig at vende tilbage til, ligesom jeg lever i Haabet om eventuelt senere hen at kunne gentage Besøget.

Jeg beder Dem undskylde det sene Tidspunkt denne Skrivelse kommer paa. Den skulde have været sendt Dem for længe siden. Men fra Island kom jeg hjem til vor aller travleste Tid, hvilket vil sige til Højsæsonen i Feriebyen. Jeg maatte med det samme holde Foredrag, give Kursus og yderligere give mange Privatsamtaler med Gæsterne. Men nu er Højsæsonen slut, og jeg kan atter faa en lille Smule Tid til at tænke paa mine Venner.

Som noget glædeligt Nyt fra min Sag, kan jeg meddele Dem, at det nu bliver til Alvor med at udsende mine Foredrag og Kursus paa Grammofonplader. Nogle af min Sags trofaste Venner, en Kreds af Cevilingeniører har sluttet sig sammen og vil tage denne store Opgave op. Grammofonpladerne bliver paa Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk og Esperanto. Det vil blive dejligt ogsaa at faa dem paa islandsk Stemmeføring, hvilket naturligvis ogsaa vil blive sat i Gang. Jeg tror det vil komme til at glæde mange Mennesker.

Alle mine Farvefotos og Kinfilm blev ualmindelig smukke. Jeg haaber jeg engang kan faa Lejlighed til at vise den for mine Venner paa Island. - Vedlagt en lille Bog og beder Dem modtage den til venlig Erindring. Senere vil de faa tilsendt min Rejsebeskrivelse fra mit sidste Besøg paa Island, naar den er færdigudkommet i Korrespondancebrevene.

Og hermed de kærligste Hilsener og endnu engang hjertelig Tak.

Vedlagt

Sammen med mine historiske skrivelser