

MARTINUS

MARIENDALSVEJ 94 - 06  
KØBENHAVN F

Pinsepågedag den 17. Maj 1970.

Kæreste Vignir!

Rigtig hjertelig tak for dit kærlige brev af 2. maj. 1970, og for den store glæde det bragte mig med invitationen til atter at komme til Island og trykke alle mine kære venner og medarbejdere der i hånden. Jeg glæder mig overordentlig meget til atter at være sammen med min kære åndelige familie der. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at mit bedøg kan blive til så stor glæde og velsignelse for jer alle som muligt. Modtag også en varm tak, kære Vignir, fordi du så kærligt ordner det hele angående rejsen, så det hele er så let for mig.

Med hensyn til foredragene regner jeg med at holde foredraget "Det tredje testamente". Det spænder over to foredrag. Det tredje foredrag har jeg tænkt at holde om "Mit livs mission". - Men forøvrigt er jeg villig til at holde foredrag over et hvilket som helst åndsvidenskabeligt emne, man måtte ønske i stedet for.

Du skriver, at man i Akureyri kunne ønske et foredrag om "Menneskehedens skæbne". Da der jo foreligger en helt bog om dette emne, synes jeg, det vil være bedre at vælge et andet emne. Måske også man deroppe kunne være interesseret i foredraget "Mit livs mission" ? -

Med hensyn til foredragene "De tre testamenter" kan jeg ikke sende dig noget særligt manuskript, da jeg jo ikke taler efter manuskript, men jeg har vedlagt en gengivelse efter et båndforedrag af nævnte foredrag, som jeg har holdt her på instituttet og mener, at det kan støtte dig lidt. Foredrag skal holde på Island bliver mere udtømmende og indholdsrigt end båndgengivelsen, men jeg håber, vi nok skal kunne klare det, kære Vignir. Vi holder en genralprøve på foredragene ligesom sidste gang, jeg var på Island. Kan du huske, at du var så dygtig, at du helt kunne passere mig i din fortolkning af mit foredrag dengang. Jeg nærer ingen bekymringer. Med en sådan tolk er det ingen sag at holde foredrag. Vedlagt båndgengivelsen er der en fortegnelse over symboler og lysbilleder til foredragene, jeg skal holde på Island. De danner strukturen eller skelettet i foredragene, og kan således også vejlede dig lidt.

Det tredje testamente er jo en fortsættelse af den rene kristendom, fra selve Jesu mund, som han har bebydet menneskene som en kommende "Talsmanden den hellige ånd", der i sin kosmiske analyse kun kan være udtryk for den allerhøjeste viden eller videnskab. Denne videnskab er den absolutte færdiggørelse af kristendommen, som umuligt kunne gives menneskeheden på Jesu tid. Derfor måtte han jo gøre opmærksom på, at kristendommens højeste viden senere måtte gives menneskeheden, når den blev intellektuel og følelsesmæssig nok til at kunne modtage den. Og den store ny kosmiske verdensimpuls fra århundredskift har befordret menneskeheden ind i en fabelagtig, ja, ligefrem eksplosionsagtig udvikling. Den mørke karmaudløsning er kommet ind i en udvidet frigørelse. Menneskene har fået adgang til at befordre alle deres ufærdige naturer frem i lyset, for at får dem overvundet og blive modtagelige for Guds ånd. Men det kan vi tale nærmere om, når vi kommer sammen, kære Vignir.

Nu har jeg så tilbage at udtrykke min store glæde over atter at skulle mødes med min kærlige åndelige familie på Island og gense de kære steder, som jeg er kommet til at holde meget af. Dette er sikkert min sidste foredragsrejse. Alle mine andre foredragsrejser har jeg afsluttet, ikke fordi jeg ikke kunne holde disse, men fordi jeg har mange symboler at skulle male og beskrive, endnu. Og selv om denne rejse skulle blive min sidste rejse til Island, er vi jo ikke af den grund adskilte, tværtimod. På det åndelige plan er vi jo forenede i et langt større og mere blændende lys.

Og hermed min kærligste hilsen og på rigtig glædeligt gensyn.

