

Søndag den 20 Juli 1930.

Kære Hrr. Løw!

Nu da jeg staar overfor dette at skulle træffe Afgørelse med Hensyn til den omtalte Rejse til Syden, som De har været saa elskværdig at tilbyde mig, er jeg, ved en nærmere Analyse af min Tid og Arbejdsplan, og yderligere, ved en Gennemgang af den eventuelle Nytte, som en saadan Rejse vil kunne betyde for mig, kommen til det Resultat, at selv om saadan en Rejse kan have stor Værdi for mig ved en materiel Analysering af Europas Folkeaaender, føler jeg, at denne Værdi ikke er af en saadan Standard, og i Særdeleshed nu da De ikke selv mener at kunne tage med, at jeg, moralsk set, kan forsvare at udsætte mit store Verdensarbejde en hel Maaned for at foretage denne, ligesom jeg ogsaa føler, at min økonomiske Basis for nævnte Arbejde ikke er af en saadan Natur, at jeg tør undlade at gøre Dem opmærksom paa, at et saa stort Beløb, som en saadan topersoners Rejse vil representere, anvendt paa andre Felter i mit Arbejde vil være langt mere nyttig for Fremskyndelsen af dette. Jeg beder Dem derfor meget undskyldede, at jeg ikke tør modtage Deres venlige Haandsrækning i Form af omtalte Rejse, men er nødsaget til at maatte anvende al min Tid paa at faa fuldbragt saa meget Materiale, at jeg kan begynde at uddanne mig ~~Medarbejdere~~, og dermed aabne den ny Kulturs Fremføring for Verden.

Jeg vilde have besøgt Dem igaar, men da der ikke blev svaret paa min Telefonopringning, gik jeg ud fra, at De ikke var hjemme.

I Haab om at De vil forstaa mig rigtigt, sender jeg Dem og Deres Hustru min hjærteligste Tak for al den Godhed og Venlighed, De altid udviser imod mig, og modtag samtidig min kærligste Hilsen.

*Martha*