

Reykjavík 19. desember 1951.  
Ingólfsstræti 22.

Kære hr. Martinus:

Jeg og min frue önsker at reise til Danmark næste sommer for at göre os bekendt med Dem og Deres arbeide, og opholde os der en uges eller fjorten dages tid. Paa grund af valutavanskeligheder tror jeg det vil blive umuligt for os at skaffa os danske penge til selve opholdet i Danmark, men vi kan flyve der ned og hjem igen með islandske flyvemaskiner og kan derfor bruge islandske penge til reisen frem og tilbage. Desværre kender vi ingen der nede, der kunde modtage os som sine gæster. Men da De vil forhaabentlig være vor Gæst i efteraaret, har jeg faaet den - maaske lidt uforskammede ide - at De maaske vilde være saa elskværdig at modtage os som Deres gæster i nogle faa dage. Vi er meget beskedne mennesker og gör ikke store fordringar. Men vegetarianer er vi begge to.

Mange paa Island glæder sig til at se Dem og höre og stifte bekendtskab med Dem, og jeg tror bestemt, at her i landet er god jordbund for Deres lære. For nogle aar siden udgav jeg et lille skrift om Dem, Deres liv og livsbetragtninger, og i Teosofisk tidsskrift, "Gangleri", redigeret af mig, har der kommet artikler om Dem. Saa De ser, at De er ikke helt ukendt her i landet.

Hvis De ser Dem i stand til at imödekomme vort önske, vil De saa være saa venlig at lade os vide, til hvilken tid i næste sommer det vilde passe Dem bedst, at vi kommer.

Saa beder jeg Dem tilgive denne min uforskammethed og sender Dem mine kærligste julehilsener.

Deres hengivne

