



Fairview, Green Way,  
Kotagiri, Ni;giris,  
Indien,  
7th Juni, 1955.

Kære Martinus!

Det er saa lange siden, jeg har skrevet til Dem; men grunden har været arbejde. Naar man har 3 huse at se efter, tager det en hel del af ens tid. I 7 uger har 2 damer fra Adyar været i det ene hus. Vi har endnu ikke faaet solgt "Vrindavan". Maaske Swamiji vil købe det. Mange af mine venner har været i Ooty, og jeg har besøgt dem der, men kun en dag ad gangen. Fru Christensen har været deroppe. Hun har haft en svar tid. Hendes mand havde lungebetændelse i Madras; hendes datter, som vi mødte en gang, fik polio, og hun var selv heller ikke for rask. Datteren er nu rejst hjem til Danmark. Hr.C. var paa ferie i Ooty, men vejret var frygteligt, saa jeg tog ikke derover, mens han var der. Flere of mine indiske venner has ogsaa været i Ooty. Venka og Ranganayaki var der. De besøgte mig flere gange, og jeg var ogsaa derover flere gange. Saa har jeg haft Sharada fra Rishi Valley here flere gange boende her. Og nu er jo ferietid for de danske missionarer, og mange er heroppe. I Søndags, 5. Juni, var der over 80 i den lille danske kirke. Om eft. mødtes vi alle i skolen, hvor der var taler, sange and dansk kaffebord. Og saa har jeg haft kaffe-og te-besøg of mange of dem. Der er baade læger, sygeplejersker, lærerinder og præster. Men De maa ikke tro, at jeg har opgivet mine oversættelser. Jeg har jo oversat "Gave-Kultur", og den er Lulu og jeg saa begejstrede over, at jeg har maskinskrevet Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og slutning of Kap. 8. Jeg har sendt en kopi til Nehru, Radhachrishnan, som er Vice-president i Indien, og til Rajagopalacharia, som var den første General-Guvernør efter frigørelsen. Hvorfor jeg undlod noget er paa grund of, at de alle har saa meget arbejde. Jeg sendte brev til Nehru; jeg haaber, at han fik det, før han rejste til Rusland.

Jeg sendte Kap. 6 of "Den ideele Føde" til Woodland Kehler i Paris. Jeg



har vist skrevet det til Dem. Jeg har haft brev fra ham; han skriver, at Gerner-larsson besøgte ham i Paris. Han og hans kone haaber  $\frac{1}{2}$  at komme til København engang for at møde Dem. De kommer nok ogsaa til Indien maaske næste aar, og saa will de besøge mig.

Jeg fortalte Dem, at jeg sendte "Cosmic Consciousness" til Attlee,  $\emptyset$  Churchill, Antony Eden og Eisenhower. Jeg fik svar fra Attlee gennem hans sekretar, og fra Eisenhower gennem den amerikanske General-Konsul i Madras. Han skriver(engelsk) "Vi erkender modtagelsen of Deres brev of 21.3.55, adr til President Eisenhower, indeholdende et udvalg fra Martinus skrifter. Da dette kontor har myndighed over den amerikanske regerings anliggender i Syd Indien, saa blev Deres brev sendt til os fra "White House" for at blive bevaret.

Presidenten ønsker at takke Dem for Deres venlighed i at sende ham uddragene fra Martinus. De følelser, der er udtrykte deri, er mest inspirerende, og er i fuldstændig overensstemmelse med det primære maal of presidenten of den amerikanske regerings maal, dette at opnaa verdens=fred.-

En af dagene sender jeg Dem oversattelsen of "Gave-Kultur". Den ankommer nok til København efter at De er kommen hjem fra Island, hvor jeg tanker, at De er for tiden. Jeg haaber at De har en god tid paa Island. Jeg wilde ønske, at jeg kunde være der ogsaa. Men jeg maa nu ikke klage, jeg har jo haft Dem her i 5 uger.

Alexander Markey, De husker nok Amerikaneren, vi besøgte paa at hotel i Madras, kommer herop om et par dage for en lille ferie.

Nu skal jeg til at maskinskrive "Pinseglans over Livet". Lulu beder mig sende Dem hendes karligste hilsen og sige, hvor megen hjælp det er for hende at gennemgaa Deres skrifter. Hun har haft en lidt svar tid for nylig. Maries tjener, som blev i huset, efter at Marie rejste til London, havde været uarlig, og aabnet Lulu's skuffe, taget hendes cheque bog og skrevet flere falske cheques. Hun kom hjem fra Coonoor of fandt sin skuffe i stor uorden, og havde ogsaa brev fra banken. Hun wilde nødig have politiet ind i det; men vor rare politi-inspektør kom og klarede det. Mrs. Dean har været her over i nogle dage, og vi har haft guvernøren her til at tale til den teosofiske loge her i Fairview.





Sommeren har ikke været saa rar i aar; det har været meget koldere end de andre aar, og vi har allerede haft megen regn. I de sidste dage har vi været helt nede paa 12 gr. C., det er vores vintervejr. Men det synes, som om det er ligesaa slemt i Europa.

To af mine venner er ogsaa paa Island. Jeg tror, de er sammen med Mr. E. Bolt fra England, en teosofisk foredragsholder. De er Ester og Emil Vodder, som har et massage institute ude paa Østerbrogade 29. De skrev til mig for flere maanedes siden, men jeg har ikke faaet svaret paa deres brev.

8.6.

I aftes fik jeg pludselig bud om, at Alexander Markey vilde komme hertil i dag. Han kom kl. 3 i eftermiddags, og bliver her nok c. 10 dage. Vi har siddet og snakket foran ilden, som da De var her. Mon det ikke har ringet for Deres øren i aften? vi har talt saa meget om Dem. Markey sender Dem sine bedste ønsker og haaber at han maa møde Dem igen.

Jeg er begyndt at undervise 11 danske damer og 3 børn i mine øvelser. De er alle begejstrede over dem.

Nu har jeg vist ikke mere at skrive denne gang. Saa jeg vil slutte med mine bedste ønsker for Dem og de kærligste hilsner.

Deres hengivne

Anna

Det er ikke saa let at skrive dansk paa en engelsk maskine. Det er morsomt at se, hvor mange der er vi har i dansk!

MADE IN  
MAXIM