

13.10.54.

Kære Olafsen!

Deres breve af 4. 10. vendede mig her i gaar,  
da jj kom tilbage fra Bangalore. Jeg hørte  
de han saet mit brev af 6. 10. som jj sendte  
fra Bangalore.

Det glæder mig meget, at Deres rejse bliver  
saaledes arrangeret, at De kan komme til  
Mylagiri. Jeg vil hente Dem i Madras,  
og jj vil prøve at arrangere det saaledes,  
at vi kan tilbringe et par dage i det  
Teosofiske Hovedkvarter i Sadyar et par  
dageinden vi tager herop. Vi har en  
teosofisk lager her, med både Indere og  
Europæere. Det er også en lager i Coonoor  
c 11 miles herfra, som også er gennem et  
måske kom ni også tilbage til  
Caintabatore og Bangalore.

Jeg har skrevet til Dr. Behram. Måske  
han kan arrangere noget i Bombay.

Jeg har haft høres fra den indiske lega-  
tion. der. Vamiliah var i Finland og  
skriver til mig fra Stockholm. Han  
skriver, at han formoder, at De sætter Dem  
i forbindelse med legationen på den sed-  
vanlige maade, og naar Deres ansøgning  
kommer vil de give den bedst mulige  
attention. Læg jj høres, at dette er  
allerede i orden.

Vi havde udstilling af vores malerier  
i 3 dage i Bangalore. Uheldigvis var  
det fejre, hvor mange mennesker går til  
ulykken. Men den sidste dag var der  
mange mennesker, og hvad der glædede  
os mest var, at der var så mange, som  
var særlig interesserende i billederne.  
Jeg glæder mig til at høre om  
Sperner Larsens rejse, og om de gode  
nyheder.

Allod de højsteliggste hilsner,

agsaa til dyerner Larsson. Graden  
at dette brev vil naer frem, inden  
de forlader Danmark.

Dear Nejne  
Anna Ørnholt

BY AIR MAIL

हवाई पत्र

AEROPGRAMME

NO ENCLOSURES  
ALLOWED



8 AS INDIA POSTAGE

14/9/73  
12:30 P.M.

"Martius"

allariendalney 94 - 96

Copenhagen F  
Denmark

CORR - 66

First fold here ↑ ↓

Second fold here ← →

Sender's name and address :—

Anna Ørnholt  
Fairview-Green Way  
Kolagni-Vilpura  
India

→ To open at here

To open at here →