



MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedssbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

MARIENDALSVEJ 94-96
KØBENHAVN F.
GODTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

Den 12. December 1955.

Kære Vignir!

Først maa jeg bede dig undskylde, at du ikke har hørt fra mig saa lange. Men det har været kolossalt meget Arbejde for os alle her paa Instituttet i Efteraaret. Jeg holder et stor to Timers Kursus hver Ugg. Det er en total Gennemgang af hele Verdensbilledet. Foredragene bliver optaget paa Baand for senere fra Baandene at blive nedskrevet.

Dernæste vil jeg gerne sige dig rigtig mange Tak for dit kære Brev af 15. Oktober. Jeg glæder mig meget til at faa det omtalte Lysbilledapparat. Det vil være glimrende her til vor egen Foredragssal. Det andet Apparat, som I gav mig paa Island har Gerner Larsson med paa sine Rejser rundt i Sverrig og Norge. Det er glimrende til Rejsebrug. Jeg er ked af, at jeg ikke er naaet saa langt frem med at fotografere mine Symboler til Smaabilleder, saaledes som Meningen var. Det bedste er at tage dem i fri Luft og i Solskin, men her kom Efteraaret med Graavejr og forhindrede mig. Jeg maatte da øve mig i at tage disse ved kunstig Lys, hvorved det straks blev meget vanskeligere at faa de rigtige Farver frem. Jeg har kun lige i øjeblikket naaet frem til at faa fremstillet lige akkurat de nødvendige for Gerner Larsson til hans Rejser i Udlandet. Nu kommer Turen til dig. Jeg haaber inden saa lange at kunne sende dig nogle ogsaa. Jeg er meget ked af at jeg imidlertid ikke sendte dig et Sæt af de store Plader som jeg har nok af. Hvordan gaar det dog med Studiekredsen, naar du ingen Lysbilleder har haft? -Her er min Samvittighed ikke rigtig ren. Hvis det har Interesse, kan jeg hurtig sende dig nogle af de store Plader, som du saa kunde hjælpe dig med midlertidig.

Til Travlheden her havde vi yderligere den Glæde at faaet kærkomment Besøg fra Indien. ^{den nye} En af mine nye Venner Venkatachalam fra Bangalore, den indiske Stats Ekspert i Kunst. Han tog meget pænt og kærtligt imod mig under mit Besøg i Indien og arangerede Foredrag for mig. Han var i sin Tid Generalsekretær i det teosofiske Verdenssamfund under Nijajadassa. Han havde lige været i Rusland med en stor indisk Udstilling. Han kom her og besøgte mig og bad om at faa Gerner Larsson et halvt Aar til Indien næste Efteraar for at undervise i mit Arbejde i flere af de store indiske Byer. Og det er saa blevet bestemt, at han skal rejse derover til Oktober. Jeg venter ogsaa mere Forbindelse med Japan. Saa der er meget stort Liv og Vækst i Sagen.

Vi sender en Pakke til dig og beder dig venligst at fordele dens Indhold efter de paaskrevne Adresser. Det er min Rejsebeskrivelse fra Island, et Foto af mig, samt vort Jule9Kosmos eller Aarsskrift. Der er saaledes en Pakke til hver af de af mine Venner som du har givet mig Navnene paa. Det skal blot være et lille venligt Udtryk for min Taknemlighed over den store Venlighed og Kærlighed de alle lod mig blive til Del under mit Besøg paa Island.

Og hermed min inderligste Tak og kærligste Hilsen til dig og din elskelige og søde Hustru for al den Trofasthed og Kærlighed i lader mig og min Sag blive til. Rigtig glædelig Jul.