

21.9.54

Kære slardinus!

Det er ikke let for mig at skrive, hvor meget Deres Brev, som jeg modtog i gaar efter har glædet mig. Og det vil være mig en stor glæde at møde Dem igen herude i Indien.

Jeg har lige talt med et par af mine venner heroppe, og vi vil meget gerne have et besøg af Dem her. Herfra kan vi saa arrangere andre besøg til forskellige centre.

Uheldigvis er Delhi 3 døgns rejse herfra ellers vilde jeg gerne have mødt Dem paa flyvepladsen i Delhi paa Deres rejse til Japan.

Jeg har tænkt, at det vilde være rart, om De paa tilbagevejen kunde flyve fra Calcutta til Madras, istedet for fra Calcutta til Delhi. Madras er kun en nats rejse herfra, saa jeg kunde rejse ned til Madras

for at møde Dem eller maaske faa en af mine venner til at møde Dem. Men det kan vi jo altid senere bestemme.

Jeg tror, at det ikke er saa vanskeligt at faa et Turist-visum til Indien. Det gælder for 3 mdr. og dersom De muligvis skulde ønske at blive længere, saa kan vi altid arrangere det herfra.

Jeg vil imidlertid ogsaa skrive til den indiske Ambasadør for Skandinavien for at bede ham være behjælpelig med Deres visum.

Den 19^{de} Sept. havde vi teosofisk møde her i Fairview. Desværre kom Collector, en høj officier fra Ooty, hertil, saa mange som ellers skammer, var ikke istand til at komme.

Jeg havde oversat-begyndelsen af G. L. Cousins, og læste det for de tilstedeværende. De var meget interesseret.

Jeg kan da fortælle Dem, at jeg er færdig med oversættelsen af "Fvad er Sandhed" og har maskinskrevet det hele.

Jeg vil sende en kopi til en bekendt, og bede ham læse det og se om der er en

mulighed for at faa det udgivet her
i Indien.

Hersan det er muligt for Dem at lade
mig vide, hvad tid De ankommer til
Delhi paa Vejen til Japan, kan jeg
lade en veninde i Delhi vide om det,
og bede hende se Dem paa flyvepladsen.
Hun er dansk og gift med den finske
Minister i Delhi. De er begge to medlemme
mer af teosofisk samfund.

Naar De kommer her til Khatagiri vil
vi ogsaa forsøge at arrangere at De kan
tale både i den teosofiske luge i Coonoor
og ligeledes i Adyar, som er hovedsædet.
Hvem rejser med Dem til Japan? Han
er naturligvis ogsaa velkommen her.
Or dermed Karsson rejst til England?
Hvaad igen at høre nærmere om Deres
Tur.

Med de kærleghedsfulde
Vener hengivne
Anna Ormsholt.

BY AIR MAIL

हवाई पत्र
AEROGRAMME
NO ENCLOSURES
ALLOWED



Martinius
Mariendalsvej 94-96
Copenhagen F
Denmark

CORN - 66

Second fold here

Sender's name and address

Anna Ormsholt
Fairmount - Green Way
Khatagiri - Nilgiris
Indien.

To open cut here

To open cut here