



MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedssbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

MARIENDALSVEJ 94-96
KØBENHAVN F.
GODTHAAB 9280
POSTGIRO 29580

Den 20. December 1955.

Kære Pastor Jensen!

De kan sikkert slet ikke forstaa, at De ikke har hørt fra mig for længe siden. Jeg vil derfor her gerne udtrykke, at selv om jeg ikke har skrevet, betyder det absolut ikke, at jeg har glemt Dem og den store Venlighed hvormed De tog Dem af mig under mit Besøg i Japan. Det var en Venlighed saa stor, at jeg aldrig vil glemme den. Og jeg tanker da ogsaa meget ofte paa Dem og de dejlige Timer, jeg havde sammen med Dem. Men jeg har været ualmindeligt meget optaget i dette Aar, dels paa Grund af alt det Arbejde, der havde haabet sig op, medens jeg var i Japan og Indien, og dels var jeg en Maaned paa Island i Sommer og gav Foredrag og Kursus i mit Aandsarbejde. Jeg blev her blandt andet inviteret til at holde Foredrag for de islandske Præster, som var samlede her i Reykjavik paa Grund af en Synode.

Som De erindrer fik jeg meget at gøre i Indien under mit Besøg der. Det har nu resulteret i at man har bedt om af faa min Førstesekretar Gerner Larsson til Indien for at give et halvt Aars Kursus og Foredrag i mit Aandsarbejde i de store indiske Byer til næste Efteraar. Rent bortset herfra holder jeg selv for Tiden Kursus og Foredrag her paa Instituttet i København, ligesom mine andre Sekretærer holder Foredrag i Provinsen og i Sverrigs store Byer. Som De her vil kunne forstaa, kære Pastor Jensen, er der meget at tage vare paa. Min Sag vokser saa stærkt, at jeg næsten slet ikke kan følge med i det store Tempo. Og jeg beder Dem derfor undskyldte, at De ikke har hørt fra mig før.

Jeg sender til Dem vort store Aarsskrift, der samtidigt er vort Julenummer, med Luftpost, saa De muligvis kan have det mellem Jul og Nytaar. Dernæst skal jeg sende Dem et Par af mine Bøger med almindelig Post lige efter Jul. Jeg ved De vil være glad for at læse dem. Ligeledes skal De ogsaa faa tilsendt min Rejsebeskrivelse fra Japan og Indien, naar den bliver færdig. Den arbejder jeg ogsaa paa for Tiden.

Det var trist, at De ikke fik Lov til at faa Hotelruinen til Deres Formaal, og at Hr. Petersen saaledes traf en anden Bestemmelse. Men saa har Gud sikkert noget et andet Sted til Dem, der muligvis passer mindst ligesaa godt ind i Deres menneskekærlige Mission, kære Pastor Jensen. Da Deres Hustru fortalte mig denne Andring i Planen, blev min Film af Ruinen jo ikke mere aktuel.

Med Hensyn til mit Besøg hos Ananai-Kyo i Shimizu fik jeg meget mere Glæde af det, end jeg fra først af havde Følelsen af. Jeg har stadig Forbindelse med Bevægelsen, som er interesseret i mine Skrifter.

Og hermed vil jeg ønske Dem og Deres søde Hustru og lille Barn en rigtig glædelig Jul og et velsignet Nytaar for Deres Mission. Jeg haaber inderligt at vi engang atter maa mødes.

Med de kærligste Hilsener.

Med de varmeste hilsener til Dem og Deres søde Hustru og lille Barn, og med et velsignet Nytaar for Deres Mission. Jeg haaber inderligt at vi engang atter maa mødes.