

15.12.56.

Kære Martinus! I dag for to år siden rejste
de fra Aladras. Det synes at være saa længe
siden.

Dette brev skal være en tilsendt hende fra til
dem med mange ønsker om en rigtig gladelig
Jul og et lykkeligt Nytår. Jeg håber, at
de er helt rask!

Jeg havde ventet to tiere fra dj. L. at han havde
modtaget det registrerede brev med oversættelse
af hans bog IV, som jeg sendte d. 8. Okt; men
jeg har endnu ikke hørt, om det er ankommen.

Min bror kom hertil Katageri d. 7. Nov. efter
at have rejst i Nordindien og Kashmir i 8 mdr.
Han har haft en vidunderlig tid. Han var
2 mdr. i Kashmir og rejste omkring deroppe
i bjergene helt op til 14,000 fod. Han var
fraa en fadder til Amarnath, som ligger
12,000 fod oppe. Der var c 10,000 pilgrimme
som gik derop; der var gamle kvinder i deres
tynde indiske klæder og mænd med børn
paa skuldrene. Min bror synes, at Kashmir
er det mest vidunderlige land, han har op-
levet. Ja, han har set meget og modt megen
venlighed og gæstfrihed fra baade Indere og

Kashmirerne. Og han har malet mange
smukke Akvareller.

I år skal der igen være koncerten i
Adyar. Det skulde ellers være i Banaras
men da Presidenten ikke er saa rask efter
en lang rejse i Syd og Nord Amerika, har
dr. sagt, at han ikke maa rejse til Banaras
da der er meget koldt. Men min bror er
brat af at rejse, og vil hellere blive heroppe.
Saa bliver jeg selvfølgelig ogsaa her. Og
Raju er glad for, at vi bliver her. Min
bror har ansøgt om at faa visum til 6
maaneder mere. Han har snart været
her i Indien i 14 mdr. Det bliver ikke saa
let at rejse hjem under alle de urolighe-
der.

Vi har jo haft saa megen regn her i år,
det vil sige fra begyndelsen af Sept. Men
nu er vejret fint igen, og sjener tilbringer
mange timer hver dag ride paa græsplæ-
nen i salen. En nat var vi næsten nede
paa frysepunktet, men saa snart salen
staar op eller kommer frem bliver det
dejlign varm.

Det blev him meget glad for. Raju og hans familie kommer her
ogsaa til Juledinner. Vi har haft pragtfuldt vejr hele dagen. Kulu
rejsen til Coonoor om 2 dage. Tusinde pøljer tillæner fra de hellige
Sama.

Idag er Mrs. Colin, som vi mødte i Adyar, kommet herop og bor i Mariehus Aruna. Hun er fra Schweiz. Hun spurgte, hvordan De havde det.

Lulu, som var kommet herop igen og boede i Vrindavan, er nu flyttet ned i Bagaren. Miss Chapman er paa ferie i Lushai hos hendes første adopterede datter, Tiki, som har faaet en baby.

Marie er i New Delhi. Hun var ude for at se Dalai Lamaen fra Tibet, som var der i byen. Hun var i blandt en masse mennesker, faldt og stødte sig her, maatte paa sygehuset og har nu benet i plaster op til knæet.

Vi mangler skal Einar og jeg besøge Lulu for at møde Doraswami, som vil møde paa bane gaarden i Coimbatore, han der kam med de unge mennesker.

Jeg er glad for at se, at min brot iverigt skuder "Livets Bog". Hun er snart færdig med de 4 bøger, jeg har.

17.12. Einar og jeg var nede hos Lulu i hendes nye hjem i Vest. Doraswami fra Coimbatore og 2 af hans venner var der. Ogsaa Dorothy Dean fra Coonoor. De alle sender dem deres bedste hilsener for et lykkelig jul og et godt nytår. Ogsaa Mrs. Colin som jo bor i Aruna. Hun er jo fra Schweiz. Der fejres de ogsaa juleaften. Saa de hun er alene, har jeg inviteret hende herop til juleaften.

BY AIR MAIL

हवाई पत्र
AEROGRAMME
NO ENCLOSURES
ALLOWED



"Martinus"
Mariendalsvej 94-96
Copenhagen F
Denmark.

CORR - 66

Third fold here

Sender's name and address:—

Dr. Ansa Omshelk
Fairview - Green Way
Kalgiri - Belgaria
India.

To open cut here