

29.5.57

Kære Martinus! I dag sender jeg den 4. oversættelse af Kinet's Bog No. 1. Og haaber den ankommer i god behold. Og har faaet et brev fra G. K. fra London. Og skal skrive til ham en af dagene. Vi er over 70 danske indlejettede børnene, saa der er saa mange "kom sammen" i denne tid. Men det er morsomt at være sammen med de danske, for selv om de er missionærer, saa er de alligevel meget menneskelige, vi sidder ikke hele tiden og synger salmer. I aftes havde vi lejlighed, vi maatte staa med regnfrakker og paraplyer, da det regnede, men baal var smukt og vi sang saa det ringede i hjertene. Og bagefter var vi til kaffe og hjemmebakte kager hos fru Frimad-Dallér, som kommer fra Tuberkulose Hospital i Madanapalle. I gaar om morgenen var jeg med den svenske Lady Hydari i Ooty til lunch hos nogle venner. Det asede ned da vi tog hjem, saa gaderne var som en vand flod.

Kulu har det godt, hun sender sine bedste ønsker og hilser til dem. Hun glæder sig til at møde G. K. Hun er meget kedre nu, siden hun er kommen bort fra Marie.

Og tror ikke, jeg har fortalt dem at Venka besøgte mig en dag, d. 25. April. De kom for at se at arrange at tage af de unge Badagars kan faa undervisning i forskellige hjemme-industri. Der var 3 andre venner med Venka. Han saa rask ud.

Raju har været syg og i seng en uge. Vi har haft saa lidt vejr, og saa bliver folk syge. Men nu har vi faaet monsaonen, som er en hel maaned for tidlig. Det sidste døgn havde vi næsten 11 tom. og i løbet af 4 dage havde vi faaet 15 tom. Det har været usædvanligt varmt, men nu regner er kammen er det køligere.

Jeg har haft brev fra Indira Gandhi. Hun skriver, at hun og hendes far, Nehru, havde været til middag hos de 4 skandinaviske ministre. Nehru besøger jo de 4 skandinaviske lande, men Indira kommer ikke med denne gang, da hendes sødrenge har ferie og hun synes, at hun maa være hos dem i ferien, da de jo gaar fra kostskole.

Den svenske Lady Hydari, er meget interesseret i deres bøger. Kan de huske hun kom her med en luder, Sir Yaph Boer?

Marie er nu i Himalaya bjergene. Hun har skrevet til Kulu om at appinde sig hos hende og komme derop og bo hos hende. Men heldigvis har Kulu da lært, at hun ikke kan stalle paa Maria's løfter, saa hun bliver boende hermed. I Sept. kommer Swami Chinkarji ned til Katagiri og bliver her en maaned. Det var ham Kulu og jeg besøgte.

Elithe, som er med i huset her, kommer herop i Aug. & Sept. Saa maaske kan G. K. naa at se hende her, naar hun kommer. Her i Sydindien har de haft gul regn, det

betyder radio aktiv regn.

Min Bror fløj 10 fra Bombay til Græken-land og var der til han rejste hjem til Danmark, hvor han ankom d. 2. Maj og til kun 10g. varme. Det maa have været svært for ham. Han sae altid her, at han vilde opbevare al den sal han kunde, saa han ikke skulde fryse saa meget, naar han kom hjem. Han kom lige hjem til sin yngste søns bryllup.

Raju 2 drenge holdt saa meget af musik, saa engang imellem kommer de herop og spiller gramofon for dem.

Hige nu skinner solen saa dejligt, men det bliver godt.

Har jeg fortalt Dem, at en svensk Dr. von Rosen fra Odalms og hans frue kommer herud i vinter. De kunde jo baade Dem og G. K. Der er ogsaa en anden svensker, som har meldt sin ankomst til Indien, jeg ved ikke hans navn det er gemmen en galles bekendt, at jeg har hørt om ham.

Raju og Yashmine sender deres kærteste hilsner til Dem. De haaber paa, at De endnu engang maa komme herud.

Og saa til slut sender jeg de bedste ønsker om godt helbred for Dem og mange kære hilsner fra Deres huse. Anna.

BY AIR MAIL

हवाई पत्र  
AEROGRAMME  
NO ENCLOSURES  
ALLOWED



To "Martinus"  
Larsindalsvej 94-96  
Copenhagen  
Denmark

Cons - 66

Third fold here

Sender's name and address :-

Anna Ormholt  
Fairview - Green Way  
Kharagiri - Nilgiris  
India

To open cut here

First fold here

Second fold here