



# MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Månedstbladet Kosmos ★ Forlaget Kosmos ★ Korrespondance-afdeling ★ Kosmos Ferieby

MARIENDALSVEJ 94-96  
KØBENHAVN F.  
GODTHAAB 9280  
POSTGIRO 29580

Den 21. Februar 1958.

Kære Vignir!

Endelig er jeg naaet frem til at kunne sende dig og din søde lille Hustru en lille kærlig Livsytring. Du kan sikkert slet ikke forstaa, at du ikke har hørt fra mig i saa lang Tid, men her er saa mange Ting jeg dagligt skal tage Stilling til og være med i, ider nu da Gerner Larsson, som du ved, er i Indien. Hertil kommer saa ogsaa, at Livets Bog kræver sin Mandhelt. Denne min Optagethed kommer igen til at gaa ud over min Besvarelse af de mange Breve, jeg faar. Det er umuligt for mig at besvare dem alle. De Mennesker, som jeg ved, ikke bliver vred, selv om de ikke faar Svar rettidigt pga deres Breve til mig, bliver dem, der maa vente. De Breve, der kommer fra ulykkelige Mennesker og Mennesker, der er paa Selvmordets Rand, kan jeg jo ikke undlade at besvare. Og det er saaledes Grunden til, at du ligesom saa mange andre af mine Venner har maattet vente paa personlig Livsytring fra mig. Men jeg ved, at du undskylder mig, kære Vignir.

Og saa vil jeg gerne her sige dig inderlig Tak for Invitationen til at komme til Island til September. Du kan tro, det er jeg meget glad for. Jeg længes efter de kære Mennesker deroppe. Det skal blivedejligt at gense dem alle, baade paa Nordlandet og Sydlandet. Erindringerne fra mine tidligere Besøg i det skønne Eventyrland og de kærlige Mennesker, jeg der mødte, hører til mine skønneste og varmeste, som det er en Solskinsoplevelse for mig at dvælese engang imellem. Jeg glæder mig meget til Turen. - Ligeledes er det mig en stor Glæde, hvis jeg faar Lov til at gense dig og din kærlige Hustru herved til Sommeren. Hvor skal vi faa mange dejlige Samvær i Feriebyen. Det vil ogsaa glæde dine øvrige Venner her. Jeg tænker her paa Peter Zacho, Tage Buch og fleve. Det vil være meget rart for os at vide Tidspunktet for jeres Besøg, saa vi eventuelt kan reservere Plads til jer. Udlejningen for Sommeren er allerede i Gang. Men det er maaske ikke saa nemt for jer at vide nævnte Tidspunkt foreløbig? -

Det er trist, at vores kære gode Thorvaldur Annason stadig er syg. Jeg haaber og beder til, at han maa faa Kræfter til at blive rask igen og beder dig overbringe ham en særlig Hilsen fra mig. Jeg skal nok gøre for ham det, jeg rent psykisk kan gøre.

Jeg ser, at den kære, søde Fru Thorlakur Ofeigsson gik ind paa det aandelige Plan ved Juletid. Ja saa kom hun hikkert til at fejre Jul sammen med sin kære Mand. Det rimeligt, at han har taget imod hende og at de kære Mennesker nu oplever meget Lys sammen paa Kredsløbet lyse Tilværelsesplaner. Jeg mindes endnu tydeligt, hvordan Hr. Ofeigsson forstod mine Symboler saa godt og beundrede dem meget. Han var en dejlig Sjæl.

Det glæder mig meget, at Pastor Arelius Nielsen stadig er interesseret i vort Arbejde og yder os sit Medarbejderskab i vor Sag med at oversætte. Du maa endelig ogsaa hilse ham hjerteligt fra mig og takke ham for hans store Sympati og Venlighed.

Og saa har jeg den Glæde at kunne meddele, at vi nu har faaet to store nye Centre for vor Aandsvidenskab i Indien, nemlig et i Delhi, Indiens Hovedstad, og et i Bombay foruden det, vi har i Kotagiri. Disse Centre vil meget hurtigt blive større end Hovedcentret her i Danmark. Gud lagde sin store Velsignelse i Gerner Larsson Arbejde derovre. Det kom til at gaa ad en hel anden Vej end den, vi havde planlagt. Vor gode Ven Venkatachalam, som i Forbindelse med Anna Ørnsholt skulde have arrangeret Foredrag for Gerner Larsson blev syg og skulde paa Hospital. Men til alt Held var Gerner Larsson inviteret til en vegetarisk Verdenskongres i Bombay. Og her blev han Vennet med en Del af Indiens mest indflydelsesrige Mennesker for tilsidst at at være Gast hos forskellige af dem, blandt andet en af Indiens Ministre. Samtidigt hermed blev



han Gæst baade hos Nehru og Indiens Præsident. - Hans Mission er saaledes foreløbig lykkelig over al Forventning. Der er nu opstaaet et veldigt Krav om at faa ham derud igen. Men nu maa han foreløbig hjem og slappe lidt af. Det har været en stor Anstrengelse at skulle tale et fremmed Sprog i ca. 5 Maanedere. - Fru Gerner Larsson er nu rejst til Rom for at være sammen med ham der. Og de bliver dertil Lørdag den sidste Februar, paa hvilken Dag de da vil ankomme til København. Han vil nu faa et stort Arbejde med den indiske Korrespondance med vore Centre derovre. Jeg haaber du har læst hans Rejsebeskrivelser.

Her hjemme er Sagen ogsaa i rivende Udvikling. Vi har faaet Sagen udvidet med en ny Foredragsholder og Medarbejder i alle de øvrige af Sagens mange Grene. Mogens Møller maatte jo overtage Foredragene i Sverrig, da Gerner Larsson rejste til Indien. Den unge Mand, hvis Navn er Per Bruus Jensen, er 25 Aar, og jeg har givet ham Privatundervisning et Par Gange om Ugen her i Vinter, ligesom han har gennemtrævet Livets Bog. Han er en meget sympatisk og dygtig ung Mand med et kærligt Væsen, som Sagen vil faa megen Glæde af. - Men, kære Vignir, nu mangler vi igen et Lysbilledapparat. Mogens vil ogsaa bruge Lysbilleder til sine Foredrag. Tror du, du kan skaffe os et Apparat. Mogens til det vi sidst fik, Prætsaa Prado 500 Wat og 230 Volt. Jeg tror vi har saa megen paa den islandske Konto, saa vi kunne betale Apparatet her udfra. Hvis det kunne lade sig gøre, vilde det være til overordentlig Gavn for os, kære Vignir. Hvis det kan lade sig gøre, vilde vi meget gerne have Apparatet hurtigst muligt.

Og saa vil jeg gerne sig dig inderlig Tak for Samarbejdet, kære Vignir. Vil du ogsaa overbringe min kærligste Hilsen til alle Studiedeltagerne. Jeg er hos jer alle i Tankerne. Og Gud vil lægge sin store Velsignelse i jeres Arbejde.

Ja, kære Vignir, saa maa jeg slutte for denne Gang. Modtag samtidigt hermed min allerbedste Ønsker for dig og din kærlige Hustru. Og hermed et stort Knus og hånkgseligste Hilsen.

*Mogens Møller*