

Reykjavík 21-10-57.

Kære Max Seiner

Kjærtelig tak for dit kære brev af 19/9.

Det var os en meget stor glæde at høre, at Lysbilledapparatet svarede til de forvurdsninger vi havde gjort os om det. For mig personlig er det ogsaa som en lille saltsvalesom Lysen op i mit sind; thi jeg vilde saa inderliggerne hjælpe aandsvidenskabens sag alt hvad jeg kan; men jeg kan ikke gøre for det, at jeg synes at mine evner og anlag er altså ufuldkomme til at gøre sagen det gavn jeg helst ønskede. -

Gudny Sveinsdóttir, som var gift med vores ven Tharlatius Ójögsson, som slog imod dig i 1952, er i forgaar afgaaet ved døden. Hun har været syg i de sidste maaneder, havde kraft i sin egen. Nu for kan hun dog til at vise hende de skønne verdener som hun har gæstet i nogen tid. Det bliver en gensjyns glæde i hertilhedens straalende lys. Hvor dødens dag ogsaa kan være skøn, naar uvidenhedens slår bliv sag fra menneskets søvne søjstreds -

Vores ven Thurevaldur Sveinsson i Hofjarnafundur har ikke været rast i det sidste aar, men har dog hele tiden passet sit arbejde; men nu i den sidste tid har han været hjemme og mest til sengs. Det er meget i hovedet og saa har han altid været bløddruiger.

Jeg er bange for, at det er meget alvorligt. Tror ikke at han har langt til bage. Det vilde være ham meget stor glæde hvis du fik nogle breve fra dig.

Den unge mand fra Hóspítalið forvander Pórnaldsson har det godt nu. Han studerer Juris vid Universitetet i Venedig.

Pastor Sveinsson var her forleden aften. Han er stadig lige interesseret i aandsvidenskaben. Han har nu oversat halvdelen af "Den længst levende af Gud" til islandsk. Da han fik hjem fik han med den lille bog "Mellem to verdenskrige". Vi blev enige om, at han oversatte den i løbet af næste måned.

Saa skulde vi prøve at få den og oversættelsen af "Blade af Guds biddbog" samt indledning, udgivet sammen til næste sommer. Jeg haaber at det gaar. Saa kunde den "Længst levende af Gud" blive næst.

Jeg forvalte ham, at det maaske var en mulighed for, at du vilde gøre en undsøgelse med Island, hvad betyng angaar inden "Linets bog" bliver færdig.

Det vilde være as, alle dine venner her i Island meget berkammert, hvis du kunde afse Tid til as og komme her af først i september mæsse aar.

Det er lang Tid der til og jeg haaber, at jeg for dig at se inden den Tid. Det er ihvert fald meningen at min Kane og jeg vil rejse ned til Danmark næste sommer. Vi har glædet as til det sidste da aar.

Nu slutter jeg for denne gang; men jeg lader høre fra mig snart igen.

Min Kane og jeg sender dig vores kærtegne hilsener, samt en hjerteselig ønske med Tak for det lys du har sent i vor bevidsthed.

Dein  
Vejni.

Kærtegne hilsener til alle mine venner.